



Vandaag steek ik een kaarsje aan,
voor de liefste mensen die zijn heengegaan.
Om stil te staan
en aandacht te geven
aan de betekenis van hun én mijn leven...

www.jabbertje.nl

De kracht van kaarsen

Kaarsen zijn vooral prachtig en zijn ze symbool voor veel goede dingen als liefde, licht en warmte

Kaarsen geven licht

Dit is letterlijk zo. Een ruimte licht op door een kaarsje. Het geeft gezelligheid. Maar ook als je het moeilijk hebt kan een kaarsje je helpen. Je beseft dat licht sterker is dan donker. Krachtiger.

Kaarsen geven rustige energie

Als je thuiskomt na een lange dag of na een pittige afspraak of nadat je door een regenbui fietste kun je je heerlijk ontspannen als er kaarsjes branden. Fijn als een ander in huis deze al aangestoken heeft. Maar als dat niet zo is, doe je dat lekker zelf. Het branden van een kaars geeft je direct rust.

Kaarsen geven vorm aan bidden

Het licht van een kaars is niet alleen prachtig om naar te kijken, je kunt er ook steun en kracht uit putten. Je kunt een kaars ook branden als gebed. Voor jezelf of voor iemand anders. Soms is het lastig om te bidden. Om de juiste woorden te vinden. Een mooi alternatief en ritueel vind ik om samen kaarsen aan te steken aan het begin van de maaltijd. Bij iedere kaars zeg je dan iets eenvoudigs: 'Deze kaars is voor ons gezin', 'Deze kaars is voor papa die nu naar huis aan het rijden is', 'Deze kaars is voor het eten' en 'Deze kaars is voor de fijne dag'. En als er iemand is van wie je weet dat die een beetje extra steun en kracht nodig heeft, dan noem je die ook.

BRON <https://www.mijnkerk.nl/de-kracht-van-kaarsen/>

Kaarsen in de kerk



In de kerk zien we vaak kaarsen en hun licht. Kun jij 3 momenten bedenken waarop we in de kerk kaarsen op steken?

- 1.
- 2.
- 3.

De Paaskaars

Paaskaarsen zijn inmiddels ook in protestantse kerken nauwelijks meer weg te denken. Het gebruik van de Paaskaars gaat terug op een eeuwenlange traditie. Al in de tijd van Augustinus (5e eeuw) werd de Paaskaars in de Paasnacht, als een verwijzing naar de Opgestane Heer, brandend de kerk binnengebracht onder het driemaal zingen van "Licht van Christus". Vanouds brandde de Paaskaars van Pasen tot na de evangelielezing op Hemelvaart. Zo was de Paaskaars het teken van de Heer die na zijn verrijzenis gedurende veertig dagen verscheen aan zijn apostelen. Sinds Vaticanum II (1962-1965) brandt de Paaskaars tot en met Pinksteren en bij doop- en rouwdiensten.

De rooms-katholieke traditie kent naast de Paaskaars ook de Godslamp. Deze brandt dichtbij het tabernakel, waarin het eucharistisch brood wordt bewaard. De Godslamp herinnert eraan dat de kerk op bijzondere wijze huis van God is, en wijst op de tegenwoordigheid van Christus in het sacrament. Deze lamp brandt altijd, behalve op witte donderdag.

In protestantse kerken is het gebruik van de Paaskaars een betrekkelijk jonge praktijk. De Paaskaars heeft in protestantse kerken over het algemeen bijna de functie van Godslamp gekregen. Zij brandt dan ook het hele jaar door. Dat houdt o.m. in dat dan de Paaskaars al brandt als de gemeente binnenkomt. Aan de Paaskaars worden alle andere kaarsen (bijvoorbeeld kaarsen op de avondmaalstafel, licht dat meegaat naar de kindernevendienst, de doopkaarsen) aangestoken. Na afloop van de dienst wordt de kaars gedoofd. In de paasnacht of op de eerste paasdag wordt er een nieuwe Paaskaars ontstoken en de kerk binnengedragen.

<https://pknwoorden.nl/gereformeerd/veel-gestelde-vragen/oorsprong-en-betekenis-van-de-paaskaars/>



Het branden van doopkaarsen

Misschien heb je er zelf wel één, een doopkaars.

Onderdeel van de dooptraditie is het branden van een doopkaars met de naam van de gedoopte en de datum van de doopdag. De doopkaars wordt tijdens de officiële ceremonie ontstoken aan de Paaskaars, die symbool staat voor het licht van Jezus. Met het branden van de kaars van de gedoopte wordt het licht van Jezus ontvangen en volgt de dopeling dit licht in het leven. De doopkaars wordt bewaard om te branden op de doopdatum of als herinnering aan het doopritueel.

Advent kaarsen aansteken

Het is december en dus adventstijd. Het vieren van advent komt nergens in de Bijbel voor. Toch is het al een heel oude christelijke traditie. Wat betekent advent eigenlijk en waar komt het vandaan?

'Advent' is afgeleid van het Latijnse woord adventus, dat 'komst' betekent. Met advent leven christenen namelijk toe naar het kerstfeest: het feest van Jezus' komst naar deze wereld als klein kind in een kribbe.

Advent begint vier zondagen voor kerst. In veel kerken wordt elke week een adventskaars aangestoken. Dat symboliseert dat we steeds iets dichterbij komen tot Kerst, het feest van het Licht.

Minder bekend, maar minstens even belangrijk, is dat de adventstijd ons ook wil richten op de nog te verwachten komst van Christus: Zijn wederkomst. Ook dat is altijd een belangrijk onderdeel geweest van de adventsverkondiging.

Adventskrans

Een krans van dennengroen waarin vier kaarsen steken. Gedurende de adventstijd wordt iedere week een kaars meer aangestoken. De krans was van oorsprong een middel om mensen mee te onderscheiden of te kronen. Op deze manier verwijst de adventskrans naar het komende Koningschap van Jezus, wanneer Hij terug zal komen om over ons te gaan regeren.



Kaarsje opsteken voor een overleden

Het is dierbare meest gebruikte vorm van herdenken van overledene

Dit van oudsher katholieke gebruik is een universeel ritueel geworden. Ook protestanten en niet-gelovigen steken vaak een kaarsje op, evenals mensen met een islamitische achtergrond en mensen met een Joodse achtergrond

Een heel oud liedje over lichtjes:

<https://www.youtube.com/watch?v=C5-iqbfHoec>

2. Je-zus zegt, dat Hij ie-ders kaars-je ziet,
of het hel-der licht geeft, of ook bij-na niet.
Hij ziet uit de he-mel of wij licht-jes zijn,
jij in jouw klein hoek-je en ik in 't mijn'.

En een kleurplaat

