

## Het boek Ester in een notendop

Ester was een mooi meisje. Ze woonde in Perzië omdat haar grootvader daar als gevangene was terechtgekomen. Omdat haar beide ouders gestorven waren werd ze beschermd door haar neef Mordechai, die werkte voor koning Ahasveros. Die koning was gehuwd met Wasti, die hij verstootte toen ze tijdens een feest ruzie kregen. Daarop liet de koning een nieuwe koningin zoeken onder de mooiste meisjes van zijn rijk. Ester werd gekozen en werd de nieuwe koningin. Maar niemand wist dat ze joods was, ook de koning niet. Op een dag hoorde Mordechai, de neef van Ester, twee hovelingen die een aanslag tegen de koning planden. Hij waarschuwde Ester, die het aan de koning zei. Toen die dat hoorde, werd hij woedend en liet de twee doden. 'Schrijf dat in de boeken en zet er de naam van die Mordechai bij', zei de koning tegen zijn secretarissen. 'Zo vergeten we nooit wat er gebeurd is.' Intussen benoemde koning Ahasveros Haman tot zijn eerste minister. Die eiste dat iedereen voor hem zou knielen. Maar Mordekai zei dat hij als jood alleen voor God kon knielen. Haman was woedend en liet een wet maken waarin stond dat alle Joden in het rijk gedood moesten worden op de dertiende dag van de twaalfde maand, een datum die door het lot bepaald werd. Toen Mordekai dat hoorde, probeerde hij Ester ervan te overtuigen om haar volk te redden. Op risico van haar leven ging ze ongevraagd naar de koning en nodigde hem en Haman uit om bij haar te komen eten. 'Ester, waarmee kan ik jou een plezier doen?' vroeg de koning toen ze aan het eten waren. 'Dat weet ik niet zomaar', zei Ester, 'maar ik nodig jullie graag uit om morgen weer bij mij te komen eten. Haman was blij dat hij door de koningin te eten werd gevraagd! Intussen bleef hij zich ergeren aan Mordekai, die maar niet voor hem wilde knielen. Daarom liet hij een paal gereed maken om Mordekai aan op te hangen. De dag daarna wilde hij aan de koning vragen om het vonnis goed te keuren. Die nacht kon de koning niet slapen. Hij liet iemand komen om voor te lezen uit de boeken waarin hij belangrijke feiten liet opschrijven. Zo werd hij eraan herinnerd dat Mordekai een tijd geleden een aanslag had verijdeld en daarvoor nooit beloond werd. Dat moet ik goed maken, dacht de koning. 's Morgens kwam Haman bij de koning om de goedkeuring te vragen voor het doodvonnis van Mordekai. Maar voor hij iets kon zeggen, zei de koning: 'Haman, ik wil iemand eren. Hoe kan ik dat het beste doen?' 'Met een eretocht in de stad' zei Haman, want hij dacht dat de koning hém wilde eren en dat was het wat hij het liefste wou. 'Heel goed', zei de koning, 'organiseer jij een eretocht voor Mordekai?' Haman beet heel hard op zijn lippen. 's Avonds gingen de koning en Haman voor de tweede keer eten bij Ester. 'Ester, waar kan ik jou een plezier mee doen?' vroeg de koning weer. 'Weet je, mijn beste koning, mijn leven is in gevaar en ook dat van mijn volk.' 'Dat kan toch niet Ester! Wie wil nu zoiets?' 'Haman wil dit', zei Ester stil. Toen begreep de koning dat Ester een joodse was. Hij liet Haman ophangen aan de paal die hij voor Mordekai had bedoeld en benoemde Mordekai als eerste minister in plaats van Haman. Toen de andere Joden in het land hoorden dat ze niet meer met de dood bedreigd werden, begonnen ze te dansen en te feesten.

*Copyright: C. Leterme; Bijbel in 1000 seconden*

### De namen van Ester

Ester is een Perzische naam, die 'ster' betekent en afgeleid is van de naam van de godin Ishtar. De Joodse naam van Ester was Hadassa. Dat woord betekent 'mirte', een plant die het symbool is van vrede en dankbaarheid.

### GEBED ALS DE KINDERDIENST BEGINT

Trouwe God, In dit verhaal over Ester horen we haar niet met U praten. U praat ook niet met Ester. Het lijkt alsof U er niet bent. Maar ongemerkt bent U er wel. U helpt Ester en geeft haar ideeën. U gebruikt Ester om haar volk te kunnen redden. Als wij U niet horen of opmerken, wilt U ons er dan aan herinneren, dat U er wel bent? Dat U bij ons bent, ons helpt, en ons goede ideeën geeft?

Amen

## Gewoon bekend

Ester is een gewoon Joods weesmeisje in een vreemd land. Maar als we aan haar denken, denken we aan haar als koningin van het Perzische rijk. De Bijbel staat vol met verhalen over gewone mensen, die een bijzondere taak kregen of iets bijzonders deden. Ken jij hen ook?

**GEWOON BEKEND**

Ester is een gewoon Joods weesmeisje in een vreemd land. Maar als je aan haar denkt, denk je aan haar als koningin van het Perzische rijk. De Bijbel staat vol met gewone mensen, die een bijzondere taak kregen of iets bijzonders deden. Weet jij wie wat deed? Vul steeds de letter achter de naam op de juiste plek in en je ontdekt wat Ester van de koning kreeg.



1. Ik leidde het volk Israël naar het beloofde land.

2. Ik werd de moeder van de beloofde redder.

3. Ik hielp mijn broers aan eten.

4. Ik nam Ester in mijn huis toen haar vader en moeder waren gestorven.

5. Ik bad drie keer per dag, terwijl dat verboden was.

6. Ik schreef veel brieven die in de Bijbel terechtgekomen zijn.

7. Ik hielp Ester in het vrouwenverblijf.

8. Ik heb met een reus gevochten.

9. Ik naaide kleren voor vrouwen die weduwe waren geworden.

10. Ik werd koningin van Perzië.

11. Ik was de eerste vrouwelijke rechter van Israël.

12. Ik ging met mijn schoonmoeder Noëmi mee naar haar land.

13. Ik zat in de buik van een vis.

14. Ik heb Jezus gedoopt.

15. Ik klom in een boom om Jezus te zien.

**MARIA (O)**

**DAVID (IJ)**

**JOZEF (N)**

**DANIËL (N)**

**PAULUS (K)**

**MOZES (K)**

**ZACHEÛS (N)**

**MORDECHAI (I)**

**HEGAI (L)**

**DEBORA (K)**

**DORKAS (K)**

**RUTH (R)**

**JONA (O)**

**ESTER (E)**

**JOHANNES (O)**

**OPLOSSING:**

|        |         |
|--------|---------|
| 1..... | 9.....  |
| 2..... | 10..... |
| 3..... | 11..... |
| 4..... | 12..... |
| 5..... | 13..... |
| 6..... | 14..... |
| 7..... | 15..... |
| 8..... |         |

## Maak nu (g)een buiging

Mordechai zou kunnen buigen en knielen voor Haman, maar hij wilde het niet. De kinderen lukt het misschien om wel te buigen. Of toch niet?

Wat heb je nodig:

- een kopie van het stripje
- een potlood
- een muur

Aan de slag:

- De kinderen testen het volgende:
- Sta rechtop met je voeten iets uit elkaar. Je armen hangen losjes naast je. Buig rustig naar voren, waarbij je de knieën strak houdt.

1 Raken je vingertoppen de grond wanneer je je knieën niet meebuigt? Of moet je je knieën toch laten knikken?

2 Zet je voeten een flink eind uit elkaar. Buig rustig naar voren. Kun je je handen plat op de grond neerzetten?

3 Ga op één been staan en strek het andere been recht naar achter. Buig rustig naar voren. Met welke hand raak je gemakkelijker de grond?

4 Ga op de grond zitten met je benen wijd. Buig naar voren. Kun je je tenen pakken? Deze buigingen zullen waarschijnlijk zonder problemen lukken. Maar wanneer ondervinden de kinderen weerstand bij het buigen? De kinderen doen onderstaande test uit de strip en ontdekken het zelf.

1. Ga recht met je rug en je hakken tegen de muur staan.
2. Zet je voeten naast elkaar.
3. Buig voorover.
4. Teken in dit stripje hoe ver je komt.

Uitleg:

Om te kunnen buigen moet je vrij staan. Mordechai moest buigen voor Hamani. Maar als hij dat zou hebben gedaan, was hij niet meer vrij. Het zou hem onderdanig maken aan Haman. Mordechai wilde, omdat hij een Jood was, niet voor Haman buigen.



## Verborgen

Mordechai, de pleegvader van Ester, verbiedt haar te vertellen uit welk volk en welke familie ze komt. Ester verbergt dus wie ze is. Haar naam betekent zoiets als: 'verbergen'. Ester draagt als het ware een masker. We maken een koninklijk masker van Ester of van de koning.

Wat heb je nodig?

- het werkblad op karton, - een lange satéprikker, - viltstiften, - verschillende versiermaterialen, zoals glitterplakkers, steentjes of veertjes, - scharen, - lijm, plakband of tape

Aan de slag:

- Kies één van beide maskers en knippen die uit.

Versier de voorkant met de versiermaterialen. - Leg het masker met de achterkant naar boven voor zich neer. - Plak met plakband de satéprikker echts of links op de achterkant vast. - Draai het masker weer om en houd dat voor je gezicht.

## Werkblad (6-8 jaar) - Verborgen Ester wordt koningin

