



Protestantse Gemeente
te Tilburg en omstreken



Jaarthema 2023-2024
'Ga mee'



Protestantse
Kerk

Goede Vrijdag m.m.v. cantorij Samen op Weg	Vrijdag 29 maart 2024 ds. Sietske Blok en Ingrid van Beusekom	Opstandingskerk, 20.00 uur Gezamenlijke viering met Ekklesia Tilburg
Stille Zaterdag / Paaswake m.m.v. Ekklesiakoor	Zaterdag 30 maart 2024 Ineke Lamers en Jan Glorius	Opstandingskerk, 21.00 uur Viering van Ekklesia Tilburg
Pasen m.m.v. cantorij Samen op Weg	Zondag 31 maart 2024 ds. Sietske Blok	Opstandingskerk, 10.00 uur



Nieuwsbrief Zondag 31 maart 2024

○ Viering van zondag 31 maart 2024

Pasen

Deze zondag vieren we de opstanding van Jezus uit de dood. Een mysterie. Leven dat overwint. Het grootste feest van het christendom. Bij deze dienst is er kindernevendienst.

Welkom!

Van harte welkom!

ds. SIETSKE BLOK

Aanvang van de viering: 10.00 uur.

Het adres van de Opstandingskerk is: Professor Cobbenhagenlaan 8, 5037 DC Tilburg.

Ook is de viering **online** te volgen via het YouTube-kanaal van de kerk door met de linkermuisknop op de tekst [deze link](#) te klikken.

Voorganger: ds. Sietske Blok

Ambtsdrager(s): Theo van de Sanden-Bout en Jeanne Geleijns

Muzikale begeleiding: Cantorij Samen op Weg onder leiding van Helga Janssens-Baan

Collecten:

-Diaconie

Via bank: IBAN NL02 INGB 0003 4444 54

Van: Diakonale Raad v.d. Prot. Gemeente Tilburg en Goirle

Vermelding: collecte 31 maart 2024, bestemd voor Kerk in Actie: Werelddiaconaat

Toelichting: *In het noorden van Colombia komen steeds meer toeristen naar de Caraïbische kust. Kansarme jongeren, die op zoek zijn naar werk, kunnen in hun eigen omgeving leren hoe ze aantrekkelijke en gezonde maaltijden kunnen koken, onder andere in een rijdende kookschool. Zo kunnen ieder jaar 80 jongeren opgeleid worden voor werk in hotels, restaurants of foodtrucks, niet alleen als kok maar ook als receptionist, ober of achter de bar. En wie een eigen bedrijf wil starten, krijgt een mentor uit de horecasector.*

-Kerk

Via bank: IBAN NL35 INGB 0001 0806 49

van: PROTESTANTSE GEMEENTE TE TILBURG EO

Vermelding: collecte 31 maart 2024, bestemd voor de eigen gemeente

App Appostel

De Protestantse Gemeente Tilburg e.o. maakt gebruik van de App Appostel. Door deze te downloaden, kunt u ook via de App Appostel bijdragen aan de collecte.

○ Liturgisch bloemschikken in de 40dagentijd

Liturgisch bloemschikken Veertigdagen en Pasen

'Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde', is het jaarthema van de Protestantse Kerk Nederland. Scriba René de Reuver van PKN landelijk: "De kerk van Christus is kleurrijker dan we denken. Die diversiteit maakt dat het evangelie in alle talen en alle culturen doorklinkt."

Witte Donderdag. Johannes 13:1-15: Je mag zijn als Ik

In deze tekst is veel symbolische taal verwerkt. Jezus gebruikt het voeten wassen om de discipelen iets te leren en het is een oproep om te handelen. Hij inspireert degenen die het zien. Hij is het die zijn leven opoffert om 'het vuil' van de leerlingen (de wereld) op zich te nemen, en Hij schenkt de schoonheid van het eeuwige leven. Daarmee roept Hij de leerlingen op om een dienaar voor elkaar te zijn en zijn voorbeeld te volgen.

Schikking:

In de bol worden klokjes geplaatst, de oproep om dienaar te zijn. Hiervoor wordt **een witte campanulaplant** gebruikt die in de bol wordt geplaatst. De **witte doek verwijst naar de voetwassing**. De campanula is een makkelijke plant met kleine sterke bloemen, die eindeloos bloeit en groeit, zelfs in onherbergzame gebieden. Zelfs tussen de stenen overleeft deze krachtpatser. Het is een dankbare bloem waarmee je kunt laten zien dat je dankbaar bent.

Meditatieve tekst

Klokjesbloemen herinneren ons aan dankbaarheid en liefde voor de dienende leider.



Goede Vrijdag. Klaagliederen 3: 1-9: Duister is het en zwart



Er is geen licht meer zichtbaar. Deze tekst sluit aan bij de tekst van Aswoensdag, een periode van bezinning: 'wie zijn wij, wat doen wij?' Deze lezing gaat over het zien van diepe ellende, duisternis. Vragen die we stelden of reflecties, hebben geen antwoord of vervolg gekregen. Het maakt wanhopig. Is er nog hoop op deze dag waarop alles zwart is geworden? Een letterlijke duisternis over het hele land (Lucas 23)? Een van God verlaten dag.

Schikking:

Een kaal houten kruis, schuin gelegd op de groene bol (= symboliek aarde).

Meditatieve tekst

Het houten kruis dat de wereld draagt. Oorverdovend stille zoute tranen.

Stille Zaterdag. Klaagliederen 3: 24-31: Vertrouwen op God

In deze teksten gaat het over wachten en vertrouwen. Alles op zijn tijd, niet per se op mijn of op jouw tijd. In onze huidige samenleving is het bijna ondenkbaar dat we moeten wachten, de mens domineert alles. Omgaan met ons ongeduld is moeilijk, behoeften worden zo snel mogelijk vervuld. Deze dag leert ons rust te hebben en te vertrouwen op het mooie dat komen gaat, de opstanding van het licht, de nieuwe morgen.



Schikking:

Schuin op de groene bol ligt het houten kruis. Ranken van klimop als teken van trouw zijn toegevoegd aan het beeld.

Meditatieve tekst

Het kruis als aardse belofte, tekens van hoop, trouw en toekomst.

Pasen. Johannes 20: 1-18: Een nieuw begin



Johannes opent zijn evangelie met 'In het begin was het Woord'. Het is een variatie op het eerste Bijbelvers. Ook in zijn bericht over de opstanding begint hij bij het begin: 'Vroeg op de eerste dag van de week ...' Een nieuwe week breekt aan. Het leven gaat open. Het open graf is er de stille getuige van. Voor de leerlingen van Jezus gaat dit veel te snel. Zij leven nog in het donker en kunnen het nieuwe leven van Pasen, de opstanding van Jezus, leven door de dood, nauwelijks geloven. Wie kan dit wel?

Duisternis is hardnekkig! Pasen verkondigt dat Gods licht sterker is, dan de duisternis. Jezus noemt Maria bij haar naam en zij wordt de eerste stralende getuige van de Opgestane.

Schikking:

De bol ligt met de opening schuin naar boven. Vanuit de opening stroomt het nieuwe leven. Voorjaarsbloemen en bloeiende ranken vormen samen een levensader.

Meditatieve tekst

Een stroom van licht verdrijft het duister. Kleurrijke, geurende lente.

De bloemengroeten in de dienst van **zondag 24 maart 2024** waren voor:

*Mevrouw Janny de Jager, zij werd 20 maart 81 jaar.

*Mevrouw C. Smits-van Omme, zij werd 22 maart 81 jaar.

*De heer en mevrouw Bert en Hannie Wolfswinkel-Harteman, zij waren 24 maart 52 jaar getrouwd.

*Mevrouw Gerrie Gerrits en de heer Hans Kooij, een steuntje in de rug i.v.m. hun gezondheid.

JEANNE GELEIJNS, e-mail jeanne.geleijns@ziggo.nl

○ **Woorden van dank**

Lieve mensen,

Langs deze weg wil ik en ook mijn vrouw, U allen heel hartelijk bedanken voor alle lieve en goede wensen, de prachtige bloemen en de vele lieve kaarten die wij mochten ontvangen gedurende mijn ziek zijn. Het naar de kerk komen geeft mij nog teveel prikkels. Dus het zal nog wel even duren voordat ik weer acte de présence geef, maar we werken er aan en we gaan langzaam vooruit. Hoe lang dat zal duren weet ik nog niet, maar de spiraal gaat omhoog en ik blijf er positief in staan. Met een hartelijke groet en gezegende Paasdagen voor U allen

GERARD EN RIEKIE VAN ALEWIJK

○ **Bericht van ds. Sietske Blok**

- Koffie en Marcus

Woensdag 4 april ben ik aanwezig bij de koffieochtend en lezen we Marcus 16:1-8, over de opstanding van Jezus.

-40-60 groep

Vrijdag 5 april komt de 40-60 groep weer bij elkaar. We eten van te voren om half 7. Om half 8 begint het gesprek. We stappen over van Genesis naar Exodus, en lezen daarbij het commentaar van wijlen opperrabbin Jonathan Sacks. Op de achterflap staat: 'Het Bijbelboek Exodus is het 'grote verhaal' van de hoop. Het vertelt het verbazingwekkende verhaal van een groep slaven die wordt bevrijd uit het machtigste rijk van de oude wereld. Theologisch gezien is het revolutionaire karakter van de boodschap nog groter: de allerhoogste macht mengt zich in de geschiedenis om het op te nemen voor machtelozen.'

Wil je aanhaken? Van harte welkom! Meld je aan bij ds. Sietske Blok, dssietskeblok@gmail.com

-Wilt u mij graag spreken?

Van harte welkom! Neemt u contact met mij op, dan maken we een afspraak.

Hartelijke groet,

DS. SIETSKIE BLOK

○ **Ter inspiratie.** De kerkenraad wenst u een fijne nieuwe week. Deze keer met de woorden van een bekend Paaslied, lied 634 *U zij de glorie*, uit het Liedboek zingen en bidden in huis en kerk.

1. U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!
Alle menselijk lijden hebt Gij ondergaan
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!
2. Licht moge stralen in de duisternis,
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!



Paasen, het feest van de opstanding

○ **Agenda**

Datum en aanvangstijd	Activiteit	Locatie, bijzonderheden
APRIL 2024		
Woensdag 3 april 2024 10.00-11.30 uur	Koffiedrinken in de Gele Zaal.  Ds. Sietske Blok is aanwezig. Het thema is 'Koffie en Marcus'.	Opstandingskerk, Prof. Cobbenhagenlaan 8
Vrijdag 5 april 2024 18.30 uur: gezamenlijke maaltijd 19.30 uur: gesprek begint	De 40-60 groep komt weer bij elkaar. We stappen over van Genesis naar Exodus, en lezen daarbij het commentaar van wijlen opperrabbijn Jonathan Sacks.	Wil je aanhaken? Van harte welkom! Meld je aan bij ds. Sietske Blok, dssietskeblok@gmail.com
Donderdag 11 april 2024 Van 18.45-19.30 uur Volgende datum: 23 mei	'Zingen voor Vrede', georganiseerd door de Raad van Kerken Begeleiding: Helga Janssens-Baan en Peter Derks	Het plein voor de Jozefkerk op de Heuvel. Bij regen: in de kerk.
Zondag 28 april 2024 Aanvang 18.30 uur Iedere laatste zondag van de maand	AVONDDienst georganiseerd vanuit de Stichting Missionair Project Midden-Brabant en Stadstuin Tilburg.	Opstandingskerk, Prof. Cobbenhagenlaan 8 In de Gele Zaal
MEI 2024		
Donderdag 23 mei 2024	Ontmoetings- en inspiratieavond met onze pioniersplek Vita Tilburg.	Locatie is nog niet bekend

KOPIJ voor de Nieuwsbrief inleveren: **uiterlijk vrijdagavond 18.00 uur**

Redactie Nieuwsbrief: nieuwsbrief@pkn-tilburg.nl

Kerkelijk Bureau: telefoon 06-23993302 of e-mail (kerkelijkbureau@pkn-tilburg.nl)

Predikant: ds. Sietske Blok. E-mail: dssietskeblok@gmail.com of per telefoon 06-1953 2015

Vrije dag: maandag.

Scriba: dhr. Rik de Jong. E-mail: scriba@pkn-tilburg.nl

Voorzitter: dhr. Wim de Kwaasteniet. E-mail: wdk@dekwaasteniet.nl. Tel. 06-2883 9727

Voor pastorale vragen kunt u contact opnemen met ds. Sietske Blok of ouderling dhr. Theo van de Sanden-Bout (tel. 06-2292 9948)

Voor bijzondere vieringen als doop, uitvaart of huwelijk kunt u contact opnemen met ds. Sietske Blok of met ouderling mevr. Nelly Bonis (telefoonnummer 013-5343504)

- ▶ Website <http://www.pkn-tilburg.nl>
- ▶ Facebook: PKN Tilburg of <https://www.facebook.com/pkntilburg>
- ▶ Instagram: [pkn_tilburg](https://www.instagram.com/pkn_tilburg)

Rekeningnummer Protestantse gemeente te Tilburg e.o.: NL54 INGB 0003 7000 83

Rekeningnummer Diaconie: NL02 INGB 0003 4444 54