



Protestantse Gemeente
te Tilburg en omstreken



Jaarthema 2024-2025:
Als nieuw: leven in het
licht van Gods
koninkrijk



Protestantse
Kerk

Nieuwsbrief Zondag 3 november 2024

■ Viering van zondag 3 november 2024, het is Oogstdienst

Het is Oogstdienst, we vieren de jaarlijkse dankdag voor het gewas.

U wordt uitgenodigd om producten van het land mee te nemen voor de oogsttafel. De door u zelf gemaakte -als ook ingekochte producten - zullen na de dienst verkocht worden.

De opbrengst van de verkoop is bestemd voor de Tilburgse Voedselbank.



Oogsttafel

Aanvang van de viering: 9.30 uur.

Het adres van de Opstandingskerk is: Professor Cobbenhagenlaan 8, 5037 DC Tilburg.

Ook is de viering **online** te volgen via het YouTube-kanaal van de kerk door met de linkermuisknop op de tekst [deze link](#) te klikken.

Voorganger: mw. Atie de Vos

Ambtsdrager(s): Wim de Kwaasteniet en Jeanet Vermeulen

Muzikale begeleiding: Wouter van der Meiden

Collecten:

-Diaconie

Via bank: IBAN NL02 INGB 0003 4444 54

Van: Diaconale Raad v.d. Prot. Gemeente Tilburg en Goirle

Vermelding: collecte 3 november 2024, bestemd voor de diaconale actie 'Sint voor Iedereen'.

Toelichting: Het is inmiddels een bekende traditie in onze gemeente: ieder jaar zamelen we geld in voor de actie 'Sint voor Iedereen'. Een project in samenwerking met Siza. Kinderen van gezinnen die afhankelijk zijn van de voedselbank, krijgen op deze manier cadeautjes uitgereikt die door een team van vrijwilligers worden ingepakt. In deze Nieuwsbrief kunt u meer lezen over dit mooie project.

Collecteert u mee om het project Sint voor Iedereen ook dit jaar weer tot een succes te maken?"

-Kerk

Via bank: IBAN NL35 INGB 0001 0806 49

van: PROTESTANTSE GEMEENTE TE TILBURG EO

Vermelding: collecte 3 november 2024, bestemd voor het werk in onze kerkelijke gemeente.

App Appostel

De Protestantse Gemeente Tilburg e.o. maakt gebruik van de App Appostel. Door deze te downloaden, kunt u ook via de App Appostel bijdragen aan de collecten.



De bloemengroeten in de dienst van **zondag 27 oktober 2024** waren voor:

- *De heer en mevrouw Chris en Janny de Jager, een steuntje in de rug.
- *De heer en mevrouw Janssen-van der Wolf uit Goirle, een steuntje in de rug.
- *De heer Piet van de Nadort, een steuntje in de rug i.v.m. zijn gezondheid.
- *Mevrouw Wilma Bons, een steuntje in de rug.

Van Wilma Bons krijgt u allen de hartelijke groeten. In verband met haar gezondheid is het nog niet mogelijk om naar de kerk te komen, wat ze heel erg vindt. Maar ze kijkt er erg naar uit om, zodra het mogelijk is, u allen weer de hand te kunnen schudden.

JEANNE GELEIJNS, e-mail jeanne.geleijns@ziggo.nl

■ Bericht van de kerkenraad

De kerkenraad is blij mee te kunnen delen dat onze predikant, Sietske Blok, weer deels aan het werk gaat. In de komende weken zal zij haar werkzaamheden voor een gedeelte weer oppakken. De komende weken zal zich dit nog beperken tot pastoraat. Het is de bedoeling dat zij vanaf zondag 8 december weer vooraan in de zondagse diensten. Op deze manier kan zij na een periode van ziekte weer rustig opbouwen. We zijn blij dat we dominee Blok als gemeente binnenkort weer in ons midden mogen verwelkomen.

RIK DE JONG, scriba

■ 10 november: Dag van de Mantelzorg

In Nederland zijn er 3,7 miljoen mensen die voor een ander zorgen. Liefst 750.000 mantelzorgers zorgen zelfs meer dan 8 uur per week voor iemand en doen dat langer dan 3 maanden. Vaak combineren ze dat met een betaalde baan.

Omdat de zorg zich over het algemeen richt op bekenden, vinden deze mantelzorgers hun werk vaak vanzelfsprekend, maar dat is niet zo. **Daarom wordt de mantelzorger jaarlijks op 10 november in het zonnetje gezet tijdens de Dag van de Mantelzorg.**

Veel mantelzorgers doen hun werk in stilte. We zien hoe zij zorgen voor hun naaste.

Mantelzorgers steken erg veel tijd in hun werk en in veel gevallen zelfs geld in het verlenen van zorg die anders niet geboden wordt.

Dat mogen we, nee moeten we enorm waarderen. Bij deze waardering past een attentie.

Voorgaande jaren deelden we plantjes uit. Dit jaar heeft de diaconie gekozen voor iets anders. Een blijvende attentie als blijk van onze waardering.

Na de dienst van 10 november kunt u per gezin 1 attentie meenemen. Voor uzelf, zijnde mantelzorger, of voor iemand waarvan u weet dat deze mantelzorger is.

Namens de diaconie, JEANNE GELEIJNS

**WAT
EEN
GELUK
DAT ER
MANTEL-
ZORGERS
ZIJN!**

■ Het kostersteam heeft een vacature. Is koster-zijn iets voor u?

Per 1 januari 2025 ontstaat er een vacature in het kostersteam. Hans van der Leun heeft aangegeven te willen stoppen, na vele jaren trouwe dienst.

De kerkrentmeesters doen nu een oproep voor een opvolger van Hans. Op dit moment zijn er 6 koster-groepjes; dit betekent dat een koster 1x in de 6 weken dienst heeft.

Heeft u interesse of vragen, dan kunt u contact opnemen met Truus Linkels, via e-mail:

truuslinkels@hotmail.com

TRUUS LINKELS

■ **Op vrijdag 8 november komt de 40-60+ groep bij elkaar.**

De 40-60+ groep komt samen op vrijdag 8 november a.s. in de Opstandingskerk.

We beginnen om 18.30 uur met een gezamenlijke maaltijd. Om 19.30 uur start de gesprekskring.

Het thema is: priesterlijke zegen.

In het kerkblad De Leidraad van november 2024 staat op pagina 10 en 11 meer informatie over deze gesprekskring.

Voor meer informatie en ook om op te geven kunt u terecht bij Jessica Hagoort

(jessica.hagoort@ziggo.nl).

■ **Sinterklaas voor iedereen**

Sinterklaas voor iedereen ... al heel wat jaren is dit een terugkerend project in ons gemeente. Elk jaar worden cadeautjes gekocht en mooi ingepakt voor de kinderen van 0-10 jaar die samen met hun ouders afhankelijk zijn van de Voedselbank. Deze cadeaus worden dan door Sinterklaas zelf uitgedeeld bij de Voedselbank Tilburg.



Dit jaar worden er 275 pakjes gemaakt. We zijn heel blij en dankbaar dat we dit weer in samenwerking kunnen doen met Siza (het activiteitscentrum voor volwassenen met niet aangeboren hersenletsel, een chronische ziekte en/of een lichamelijke

beperking). Zonder de mensen van Siza zou het niet mogelijk zijn om deze verassing voor de kinderen te verzorgen.

U kunt de actie steunen door middel van uw gift bij de collectes in de kerkdienst of door een bedrag over te maken op **rekening NL 02 INGB 0003 4444 54 van de diaconale raad, onder vermelding Sint Voor iedereen.**

De diaconie steunt dit project van harte. We houden u op de hoogte en hopen op uw steun te mogen rekenen.

HANS BONIS EN NIKKI IDEMA

■ **Lied van de maand november 2024**

Lied 762 De Heer richt op zijn berg een maaltijd aan

Van de messiaanse maaltijd

t Willem Barnard / m Toon Hagen

Zowel in november als december zingen we een lied van tekstdichter Willem Barnard (1920-2010). Voor het nieuwe liedboek is het gelukt om het lied een goed zingbare melodie te geven. Deze melodie heeft een vrij klassiek verloop. De stapsgewijze melodie stijgt en daalt en wordt slechts op enkele plaatsen door een sprong onderbroken. Hiermee wordt het berglandschap uit de tekst melodisch verbeeld. In de derde regel wordt met een grote sprong de topnoot van de melodie bereikt. Op deze toon klinkt in de eerste drie coupletten het woord "zal". Hiermee wordt het toekomstperspectief van de tekst extra benadrukt. De hele wereld wordt gerangschikt rondom de 'heilige berg' waarop een overvloed van eten en drinken klaar zal staan. Dit verwijst naar het vieren van Avondmaal en het zicht op een wereld waarin een maaltijd wordt aangericht voor alle volken, waar de honger zal worden gestild en de dorst geleest.

Het lied sluit hiermee mooi aan bij de thematiek van de laatste zondagen van het liturgisch jaar waarin we dankbaarheid voor de oogst vieren en verlangend uitzien naar de overwinning op duisternis en dood.

Namens Taakgroep Eredienst,

HELGA JANSSENS-BAAN

■ **Ter inspiratie.** De kerkenraad wenst u een fijne nieuwe week. Deze keer met een bericht van de landelijke kerk over het gratis aanvragen van de PKN adventskalender 2024.

Wil je bewust toeleven naar Kerst? Ook dit jaar biedt 'Petrus' voor de adventsperiode een dagelijkse kalender aan, die je uitdaagt om in aanloop naar Kerst elke dag even stil te staan. Voor elke dag is een korte overdenking beschikbaar, aangevuld met korte (gespreks)vragen, liederen, gebeden en citaten. Online vind je bij elke dag een korte inspirerende video.

Met het thema 'Als nieuw!' sluit de kalender aan bij het jaarthema van de ProtestantseKerk in 2024-2025: 'Als nieuw! Leven in het licht van Gods koninkrijk'. Tijdens Advent mogen we verwachtingsvol uitzien naar de komst van Jezus. Zo valt in het donker van deze wereld het licht van Gods koninkrijk al naar ons toe.

Wil je dit jaar weer bewust toeleven naar Kerst? Je kunt nu gratis de nieuwe Petrus-adventskalender aanvragen!

Ga naar: <https://secure.protestantsekerk.nl/adventskalender/gratis-adventskalender/>



■ Agenda

Datum en aanvangstijd	Activiteit	Locatie, bijzonderheden
NOVEMBER 2024		
Woensdag 6 november 2024 10.00-11.30 uur	Koffiedrinken in de Gele Zaal 	Opstandingskerk, Prof. Cobbenhagenlaan 8
Donderdag 7 november 2024 Van 19.30 – 21.30 uur Meer informatie in De Leidraad van september 2024	Oecumenisch leerhuis 'zorg voor de aarde'. Het verhaal van de schepping is nog niet afgelopen! Wanneer u wilt meedoen, graag aanmelden bij devosatie@gmail.com	Opstandingskerk, Prof. Cobbenhagenlaan 8
Vrijdag 8 november 2024 18.30 uur: gezamenlijke maaltijd 19.30 uur: start gesprekskring	Samenkomst van de 40-60+ groep. Thema: priesterlijke zegen. Informatie en opgave bij Jessica Hagoort (jessica.hagoort@ziggo.nl)	Opstandingskerk, Prof. Cobbenhagenlaan 8
Maandag 11 november 2024 Inloop vanaf 14.45 uur	'Zingen in Zonnehof', zingen van 15.00-16.00 uur	Zonnehof, in de Salon, Prof. Gimbrèrelaan 22
Woensdag 20 november 2024 Aanvang: 13.30 uur	AVE-bijeenkomst	Opstandingskerk, Prof. Cobbenhagenlaan 8
Donderdag 21 november 2024 18.30-19.15 uur	'Zingen voor Vrede', georganiseerd door de Raad van Kerken Begeleiding: Helga Janssens-Baan en Peter Derks	Op de Heuvelring voor de Jozefkerk.
Zaterdag 23 november 2024	Schilderen met Sjoukje Gniewyk: dit keer Themaschilderen. Thema 'Moed' (Ruth 1: 16-17)	Opstandingskerk, Prof. Cobbenhagenlaan 8

KOPIJ voor de Nieuwsbrief inleveren: **uiterlijk vrijdagavond 18.00 uur**

Redactie Nieuwsbrief: nieuwsbrief@pkn-tilburg.nl

Kerkelijk Bureau: telefoon 06-23993302 of e-mail (kerkelijkbureau@pkn-tilburg.nl)

Predikant: ds. Sietske Blok. In verband met ziekte is ds. Blok tot nader bericht afwezig en niet bereikbaar. U kunt contact opnemen met de scribe, de voorzitter of met ouderling Theo van de Sanden-Bout. Hun contactgegevens staan hieronder.

Scribe: dhr. Rik de Jong. E-mail: scribe@pkn-tilburg.nl Tel. 06-13340494

Voorzitter: dhr. Wim de Kwaasteniet. E-mail: wdk@dekwaasteniet.nl. Tel. 06-2883 9727

Voor pastorale vragen kunt u contact opnemen met ouderling dhr. Theo van de Sanden-Bout (tel. 06-2292 9948)

Voor bijzondere vieringen als doop, uitvaart of huwelijk kunt u contact opnemen met ouderling mevrouw Nelly Bonis (telefoonnummer 013-5343504)

- ▶ Website <http://www.pkn-tilburg.nl>
- ▶ Facebook: PKN Tilburg of <https://www.facebook.com/pkntilburg>
- ▶ Instagram: [pkn_tilburg](#)

Rekeningnummer Protestantse gemeente te Tilburg e.o.: NL54 INGB 0003 7000 83

Rekeningnummer Diaconie: NL02 INGB 0003 4444 54