



In deze Nieuwsbrief:

- **Corona-berichten: een aantal activiteiten vervalt!**
- **Corona-maatregelen tijdens de kerkdienst**
- **Viering zondag 28 november 2021. Voorganger is ds. Sietske Blok**
- **Uitleg liturgisch bloemschikken in de Adventstijd**
- **Bloemengroeten van zondag 21 november**
- **Bericht van overlijden**
- **Berichtje van ds. Sietske Blok**
- **Oecumenische ontmoeting Mariakerk op 9 december om 10.00 uur**
- **Aandacht voor de actie 'Sinterklaas voor iedereen'**
- **Lied van de maand: Advent - Kerst - Epifanie**
- **Tot slot: de tekst van Lied 513:4 (uit de adventskalender 2021)**
- **Agenda**



1e Advent

Nieuwsbrief

Zondag 28 november 2021

○ **Corona-berichten**

In verband met de strengere coronamaatregelen **vervalt** er een aantal activiteiten die eerder in deze Nieuwsbrief waren aangekondigd. Het gaat om:

- ▶ De wekelijkse **koffieochtend** op de woensdagmorgen vervalt tot nader bericht. 'Zodra de druk weer wat van de ketel is, wordt de draad weer opgepakt', schrijft Nelly Bonis.
- ▶ Het **concert van het Hasselts Gemengd Kapelle Koor** van zondag 28 november in de Opstandingskerk gaat niet door.
- ▶ De **jongerenontmoeting** van woensdag 1 december in de Opstandingskerk gaat niet door in verband met de 'avond-lockdown'.

○ **Coronamaatregelen tijdens de kerkdienst**

Tijdens de kerkdiensten gelden de volgende regels:

- ▶ Bij het in- en uitgaan van de kerk en bij verplaatsingen in de kerk wordt een **mondkapje** gedragen.
- ▶ De kerkzaal is ingericht met inachtneming van 1,5 meter-maatregel.
- ▶ Koffiedrinken na de viering is mogelijk. We vragen u om u daarbij over de ontmoetingsruimte en de kerkzaal te verspreiden zodat we zo goed mogelijk afstand van elkaar kunnen houden.
- ▶ Bij klachten thuisblijven en de diensten dan zo mogelijk online te volgen. Wij houden de PKN corona-instructies en -adviezen zorgvuldig in het oog en stemmen ons beleid voor wat betreft de kerkdiensten daarop af.
- ▶ De Opstandingskerk beschikt over een goed ventilatiesysteem.

○ **Viering op zondag 28 november 2021 in de Opstandingskerk. 1^e Advent**

➔ **Aanvang van de viering: 9.30 uur. Het adres van de Opstandingskerk is: Professor Cobbenhagenlaan 8, 5037 DC Tilburg**

➔ **Online** is de viering te volgen via de link op de homepage van onze website www.pkn-tilburg.nl.

➔ **Liturgie zondag 28 november**

voorganger: ds. Sietske Blok
ambtsdrager(s): Abje van Andel
Muziek (orgel en vleugel): Wouter van der Meiden

De **liturgie** vindt u op de homepagina van onze website www.pkn-tilburg.nl.
Op deze plaats zijn aan de werkbladen van de kindernevendienst te vinden.
Uw **bijdrage aan de collecten** kunt u overmaken via iDeal:

1. Diaconie via [betaallink](#) (iDeal), of via NL02 INGB 0003 4444 54 (DIAKONALE RAAD VD PROT GEMEENTE TILBURG EN GOIRLE o.v.v. diaconale collecte 28 november)

Toelichting: de diaconale collecte is bestemd voor ons gemeenteproject in Moldavië.

2. Kerk: via [betaallink](#) (iDeal), of via NL35 INGB 0001 0806 49 (PROTESTANTSE GEMEENTE TE TILBURG EO o.v.v. collecte kerk)
Voor de collecte van de kerk kunt u ook de QR-code gebruiken.



○ **Liturgisch Bloemschikken Advent en Kerst 2021: thema 'In een ander licht'**

Met de geboorte van Jezus gaf God ons licht in het donker. Met Zijn komst als kind naar onze aarde komt de toekomst ons al tegemoet. De vaste grond voor een goede afloop is door Jezus gelegd. Dat werpt een ander licht op ons leven. In dat vertrouwen mogen we toelevens naar Kerst en laten zien dat we leven vanuit de hoop op een beter leven.

In een ander licht.

Kom tot ons de wereld wacht,

Heiland, kom in onze nacht,

licht dat in de nacht begint,

kind van God, Maria's kind.

Lied 433:1

'Licht' staat centraal in de lezingen. De lezingen die gebruikt worden komen uit het evangelie van Lucas en Johannes. In de viering van de 1^e Advent wordt de geboorte van Johannes de Doper aangekondigd door een engel van de Heer aan Zacharias en Elisabeth.

Bij de aankondiging wordt aangegeven, dat Johannes een bijzonder leven zal hebben, een wegbereider zal zijn voor Jezus.

Alles komt in de toekomst van dit kind in een ander licht te staan.

In de bloemschikking maken we gebruik van het beeld van de zon.

De zon die iedere morgen opkomt en alles weer in een nieuw licht zet. In het begin van de adventstijd is de zon bescheiden, met Kerst zal de zon in volle glorie stralen. Bij de zon worden symbolische voorwerpen of kleuren geplaatst om aan te sluiten bij de lezing van de zondag. De Adventskaarsen zijn dit jaar goudkleurig en sluiten aan bij de warmte van het Licht.

Naar Lucas 1:5-25

En zo zal hij voor de Heer een volk gereedmaken.

(Lucas 1:17b)

Ga er maar aan staan. Je komst is nog maar net aangekondigd en laat nog ruim negen maanden op zich wachten. En nu al wordt gesproken over wat je straks zult gaan doen. Wel met lovende woorden, die je ieder kind zou gunnen bij zijn geboorte: 'Velen zullen zich verheugen over zijn geboorte.' En dan, aan het einde van de aankondiging van Gabriël, de engel, dat korte zinnetje: 'Zo zal hij het volk gereed maken voor de Heer'. Alles wat over Johannes geschreven wordt heeft een duidelijk doel: mensen klaarmaken voor de komst van de Heer. Hij krijgt de profetenmantel al vroeg

om de schouders. Een mantel die misschien wel velen past: in navolging van Johannes zo te leven dat je de ander nieuwsgierig maakt naar de Heer in jouw leven.

Symbolische uitwerking

De opkomende zon is nog maar klein.

Wij gebruiken voor de stralen alleen gele tinten van gedroogde grassen. Voor de schikking ligt een in wol en linnen verpakte vrucht (geweven, als een mantel), veilig en beschermd. Het moet nog tot bloei komen.

Naast de schikking plaatsen we vier kaarsen. Op eerste Advent staan er drie kaarsen rechts en één kaars links. De kaars links wordt aangestoken.

Het verhaal gaat over de aankondiging van een nieuwe tijd.

Meditatieve tekst

Gedroogde grassen

Als stralen van de zon

Morgenlicht, vol verwachting.

Namens Taakgroep Eredienst,

ANNELIES VAN WIJK EN JESSICA HAGOORT



De bloemengroeten in de dienst van zondag 21 november waren voor:

*Mevrouw Coby Wolff – van der Linden; zij is een paar weken geleden geopereerd en is thuis aan het herstellen.

*De heer Ad van den Nieuwenhuizen. In verband met gezondheidsklachten heeft Ad helaas moeten besluiten om te stoppen met fluitspelen.

*In verband met coronaklachten is er een bloemengroet-kaart gestuurd naar de heer en mevrouw Van Dalsen – Heuvel; zij waren woensdag 17 november 62 jaar getrouwd.

JEANNE GELEIJNS, e-mail jeanne.geleijns@ziggo.nl

○ Bericht van overlijden

Mevrouw Antoinette Helena Kludas-Ernst is overleden op de leeftijd van 83 jaar. De uitvaart is op donderdag 2 december om 12:15 uur in de zaal van het crematorium van Tilburg. De uitvaartdienst wordt geleid door ds. Sietske Blok.

○ Berichtje van ds. Sietske Blok

-Komende zondag is het eerste advent! De eerste adventskaars wordt ontstoken en we lezen uit Lukas 1 over Zacharias en Elizabeth. De dienst zal deels meditatief van aard zijn; stil, verstild. Maar er klinken ook bekende adventsliederen. Van harte welkom!



-Vanwege de 'avond lockdown' gaat de jongeren ontmoeting op **woensdag 1 december** helaas niet door.

-Opnieuw kunnen we weer veel minder. Het virus grijpt om zich heen. En de rek is er bij ons uit. Opnieuw dan die woorden: **Houd moed, heb lief!** Wilt u graag contact, om iets kleins of groots, laat het weten bij mij, of één van de ouderlingen (Theo, Cissy), of iemand in uw wijk. Als kerkgemeenschap hopen we om elkaar heen te kunnen staan.

Hartelijke groet,

ds. SIETSKIE BLOK

06-19532015

○ Oecumenische ontmoeting Mariakerk

In plaats van 2 december – zoals in De Leidraad staat- bent u **9 december** 10:00 uitgenodigd voor een oecumenische ontmoeting in de Mariakerk in Tilburg Noord. We hopen op een ontmoeting rondom ons geloof.



- **Sinterklaas voor iedereen**
Sinterklaas voor iedereen...een jaarlijks terugkerend project van onze gemeente waarin wij kinderen die samen met hun ouders gebruikmaken van de Voedselbank een cadeautje geven met Sinterklaas.
Het gaat om tientallen kinderen en dit jaar willen we zelfs ongeveer 350 pakketjes kunnen verzorgen. Het zijn er heel wat maar we zijn ervan overtuigd dat het gaat lukken!
U kunt uw bijdrage storten op het rekeningnummer van de diaconie :
NL 02 INGB 0003 4444 54 onder vermelding Sint voor iedereen.

- **Lied van de maand: Advent - Kerst - Epifanie**
Als voorbereiding op Kerst zingen we in Advent **Lied 464 Een engel spreekt een priester aan – Lied van hemel en aarde**. Sytze de Vries (1945) heeft dit lied in 2009 op verzoek van de redactie van "Kind op Zondag" aansluitend bij de geboorteverhalen van Johannes en Jezus geschreven. Samen met Zacharias, Maria en Elisabeth kijken wij op de adventszondagen uit naar de aankomende geboortes en zingen op kerstmorgen met de herders en engelen God glorie toe, omdat zijn licht de nacht bedwingt. Elke zondag worden er twee coupletten gezongen waarbij in het eerste couplet het aanspreken centraal. Hierop volgt in het tweede couplet een reactie. De melodie van dit lied is van het kerstlied *Vom Himmel hoch da komm ich her* dat Martin Luther (1483-1546) voor kinderen heeft geschreven.



Maria bezoekt Elisabeth

Zoals de voorbereiding op Kerst in de adventsperiode meerdere zondagen betreft, klinkt het feest van Kerst op meerdere zondagen in de Epifaniëntijd na. Op deze zondagen in januari zingen wij **Lied 518 Hoe helder staat de morgenster**. Dit is een middeleeuws lied waarvan Philipp Nicolai (1556-1608) in de traditie van de *Meistersinger* zowel de tekst als de melodie heeft geschreven. Het lied is ontstaan in het najaar en de winter van 1597/1598 tijdens een hevige pestepidemie in Unna, Westfalen Duitsland. In deze periode heeft Nicolai veel gemeenteleden en vrienden verloren en heeft om gemeenteleden en zichzelf te troosten uitvoerige meditaties bij artikel 12 van het apostolicum *Ik geloof het eeuwige leven* geschreven. Deze meditaties heeft hij in de bundel *Frewden Spiegel des ewigen Lebens* (1599) opgenomen en hieraan vier liederen toegevoegd, waaronder ons lied van de maand *Hoe helder staat de morgenster* en het bekende 'Op, waak op!' zo klinkt het luide (lied 749). Deze twee liederen zijn tot de bekendste protestantse kerkliederen gaan behoren en dragen sinds de negentiende eeuw de eretitel *Königin und König der Choräle*. In de zeventiende en achttiende eeuw behoorde *Hoe helder staat de morgenster* in Duitsland tot de meest geliefde liederen en werd op elke bruiloftspartij gezongen. In de Nederlanden was in die tijd de melodie bekender dan de tekst en is voor zo'n honderd liedteksten gebruikt, waaronder het nieuwjaarslied *Weest wellesom Emanuel* (Liedboek 1973 Gezang 148). In couplet 2 van *Hoe helder staat de morgenster* wordt met *hemels manna dat wij eten* en in couplet 4 met *uw woord en geest, uw vlees en bloed* ook naar het Avondmaal verwezen. Het lied is met de bruidsmystiek, verwijzingen naar Epifanie en Avondmaal een passend lied om in januari te zingen. De maand van Epifaniëntijd, waarin we het verhaal van de Bruiloft te Kana lezen en Avondmaal vieren.

Namens Taakgroep Eredienst,
HELGA JANSSENS-BAAN

- **Tot slot.** De kerkenraad wenst u een goede nieuwe week. Deze week, aan het begin van de Adventstijd, met de tekst van Lied 513, *God heeft het eerste woord*, vers 4. Bij Lucas 1:5-25

God staat aan het begin
En Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
Oorsprong en doel en zin.

○ **Agenda**

Datum en aanvangstijd	Activiteit	Locatie, bijzonderheden
DECEMBER 2021		
Zaterdag 4 december 2021 9.30 tot 12.00 uur	Schilderen met Sjoukje Gniewyk sjoukje@portrettenenmeer.com Steeds elke 1 ^e zaterdag van de maand	Opstandingskerk, Prof. Cobbenhagenlaan 8
Dinsdag 7 december 2021 20.00 – 22.00 uur	Studiekring Groene Theologie o.l.v. Atie de Vos, Wim de Kwaasteniet, Marjan de Kwaasteniet Komende data: 11 januari, 8 februari en 8 maart. Steeds van 20.00-22.00.	Opstandingskerk, Prof. Cobbenhagenlaan 8
Donderdag 9 december 2021 Aanvang 10.00 uur (in De Leidraad staat per abuis 2 december vermeld)	Uitnodiging voor een Oecumenische ontmoeting in de Mariakerk in Tilburg Noord. We hopen op een ontmoeting rondom ons geloof.	Mariakerk, De Schans 121, 5011 EN Tilburg

KOPIJ voor de Nieuwsbrief inleveren: **uiterlijk vrijdagavond 18.00 uur**

Redactie Nieuwsbrief: nieuwsbrief@pkn-tilburg.nl

Kerkelijk Bureau: telefoon 06-23993302 of e-mail (kerkelijkbureau@pkn-tilburg.nl)

Predikant: ds. Sietske Blok. E-mail: dssietskeblok@gmail.com of per telefoon 06-1953 2015
Vrije dag: maandag.

Voor **uitvaarten** en **pastorale vragen** kunt u contact opnemen met ds. Sietske Blok
(dssietskeblok@gmail.com of telefonisch 06-1953 2015) of met mw. Cissy Mohr
(cissymohr@hotmail.com of telefonisch 06 4471 8287)

Voor **pastorale vragen** kunt u ook terecht bij dhr. Theo van de Sanden-Bout (telefoon
06-22929948).

- ▶ Website <http://www.pkn-tilburg.nl>
- ▶ Facebook: PKN Tilburg of <https://www.facebook.com/pkntilburg>
- ▶ Instagram: pkn_tilburg

Rekeningnummer Protestantse gemeente te Tilburg e.o.: NL54 INGB 0003 7000 83

Rekeningnummer Diaconie: NL02 INGB 0003 4444 54