



## Nieuwsbrief Zondag 22 januari 2023

### ■ Liturgie viering zondag 22 januari 2023.

**Aanvang van de viering: 9.30 uur.**

**Het adres van de Opstandingskerk is: Professor Cobbenhagenlaan 8, 5037 DC Tilburg.**

→ **Online** is de viering te volgen via het YouTube-kanaal van de kerk door met de linkermuisknop op de tekst [deze link](#) te klikken.

→ *Voorganger:* dr. Miranda Vroon

*Ambtsdrager(s):* Cissy Mohr en Rik de Jong

*Muzikale begeleiding:* Helga Janssens-Baan samen met een aantal leden van de Cantorij.

De uitgeschreven **liturgie** vindt u op de homepage van onze website [www.pkn-tilburg.nl](http://www.pkn-tilburg.nl).

En tevens **een doeboek voor kinderen** die thuis de dienst volgen.

### Collecten:

**1.Diaconie:** via NL02 INGB 0003 4444 54 (DIAKONALE RAAD VD PROT GEMEENTE TILBURG EN GOIRLE o.v.v. collecte zondag 22 januari 2023, voor de Pioniersplek Zin op School).

*Toelichting: 'Zin op school' vind je op de Juliana van Stolbergschool in Waalwijk. We zijn een pioniersplek van de Protestantse Kerk in Nederland, die valt onder de verantwoordelijkheid van de Classis Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne. Verschillende kerken in Waalwijk en omgeving steunen ons initiatief.*

*Ons team bestaat uit ds. Otto Grevink, Sandra Gaakeer, Patricia Slosse en Tascha van de Wouw.*

*Samen met andere vrijwilligers, kinderen en ouders gaan we op zoek naar verdieping over levensvragen en zingeving.*

**2.Kerk:** via NL35 INGB 0001 0806 49 (PROTESTANTSE GEMEENTE TE TILBURG EO o.v.v. collecte kerk)



**De bloemengroeten** in de dienst van **zondag 15 januari** waren voor:

\*Mevrouw Janke Post, een steuntje in de rug.

\*Mevrouw Trudie Berkhof, een steuntje in de rug.

JEANNE GELEIJNS, e-mail [jeanne.geleijns@ziggo.nl](mailto:jeanne.geleijns@ziggo.nl)

### ■ Even voorstellen...



Op 8 januari mocht ik in de Protestantse gemeente Tilburg e.o. mijn belofte bestendigen en de zegen ontvangen van ds. Sietske Blok. Ik voel me zeer dankbaar dat ik de komende tijd de rol van interim voorzitter van de kerkenraad mag vervullen. Ik zie er naar uit om me in jullie gemeente dienstbaar te maken. In dit bericht stel ik me dan ook graag nader aan u voor.

Mijn naam is Marlijn van der Sluis, ik ben 39 jaar oud, ik woon met mijn zoon van 12 in Papendrecht. In mijn vrije tijd teken/schilder ik graag, trek ik op met familie en vrienden en

probeer ik (met lekker weer) de golfbaan te bezoeken. In het dagelijks leven werk ik als adviseur onderwijs voor de scholengemeenschap Comenius College in Rotterdam e.o. Een uitdagende baan waar ik me dagelijks mag inzetten voor passend en goed onderwijs op scholen. Als diaken ben ik verbonden aan de Protestantse Gemeente Gorinchem en scribe van de algemene kerkenraad aldaar. Het mooiste aan kerkwerk vind ik dat ik mijn ervaring mag gebruiken, me kan richten op de mensen om mij heen en daarbij invulling kan geven aan mijn geloof. 'Ik zal er zijn voor jou' is belofte en ook opdracht aan mijn leven.

Deze opdracht is op mijn pad gekomen via het bedrijf Kerk&Raad waar ik aan verbonden ben. Dit bedrijf heeft ruime ervaring met het tijdelijk bijstaan van kerken en kerkenraden. Mijn opdracht bij jullie is om samen met mijn collega Kirsten Slettenaar met de gemeente en de kerkenraad te zoeken naar hoe we bestuurlijk verder willen trekken. Mevr. Abje van Andel legde haar functie naar lange tijd neer. We willen de tijd nemen ons na deze periode te bezinnen en het dagelijks bestuur door te laten gaan. Ik zie er naar uit hier in de periode tot en met juni invulling aan te geven.

Dank voor het in mij gestelde vertrouwen en het warme ontvangst in jullie midden. Mocht u mij willen bereiken dan kan dat per mail [marlijn@kerkraad.nl](mailto:marlijn@kerkraad.nl) of telefonisch 06- 18106704.

Met vriendelijke groeten,  
MARLIJN VAN DER SLUIS

#### ■ Berichtje van ds. Sietske Blok

- ❖ U hoort mij al een tijdje bij de Groet in de kerkdienst zeggen: Vrede en genade, en goedheid van God, onze Vader, *die ook onze Moeder is*.....Ik doe dat heel bewust. Net zoals ik ook de vrouwelijke aanspreekvorm voor God in de zegen gebruik. Want God is geen mens. God is geen man of vrouw. Maar de mannelijke beelden zijn gaan domineren in onze traditie. En als we over God alleen kunnen nadenken als over een man, dan doet ook iets in hoe we over mannen en vrouwen nadenken hier op aarde. Daarom vind ik het belangrijk om mannelijke en vrouwelijke aanspreekvormen af te wisselen. Want vrouw én man kunnen beiden beeld van God zijn.
- ❖ Volgende week zondag zingt koor Katharsis in onze dienst en lezen we uit de Bergrede de zaligsprekingen. Het belooft een mooie dienst te worden.  
DS. SIETSKE BLOK

#### ■ Actie Kerkbalans 2023 is van start gegaan



De jaarlijkse actie Kerkbalans is van start gegaan. Het thema is ook dit jaar 'Geef vandaag voor de kerk van morgen'. De kerk is niet alleen voor ons maar ook voor de generaties na ons van grote waarde. Na een aantal lastige jaren staan de kerkdeuren nu weer wagenwijd open en daar zijn we dankbaar voor! Daarom is het nu tijd om weer vooruit te kijken. Zodat we ook in de toekomst van betekenis kunnen zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. Uitnodigend kunnen zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben. Door vandaag te geven, maken we de kerk van morgen mogelijk.

**U hebt inmiddels via of een papieren formulier of via e-mail een verzoek** ontvangen om mee te doen met de Actie Kerkbalans. Wij vragen u vriendelijk het toezeggingsformulier vóór 31 januari a.s. in te vullen en te verzenden  
Wilt u ook dat de kerk kan blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat? Geef dan vandaag voor de kerk van morgen. Dankzij uw bijdrage kan de kerk voortbestaan.

**U kunt uw bijdrage ook overmaken op:**

Protestante Gemeente te Tilburg e.o. : NL 54 INGB 0003 7000 83 o.v.v.  
Kerkbalans 2023

Diaconale Raad te Tilburg: NL 02 INGB 0003 4444 54 o.v.v. Diaconale bijdrage 2023

Met vriendelijke groet,

CAROLINE JONES, College van Kerkrentmeesters

### ■ **Abonnement De Leidraad wordt duurder in 2023**

We worden de laatste tijd overvoerd met berichten dat alles duurder is geworden. Helaas kan ook het maken en verzenden van 'De Leidraad' niet aan die trend ontsnappen. Sinds 2018 kostte het abonnement € 16,- per jaar. **Met ingang van 2023 gaat een abonnement € 17,50 per jaar kosten.** De oorzaak van de prijsverhoging is tweeledig namelijk: de stijging van papier, inkt en verzend- en bankkosten. Ook de inkomsten uit abonnementen zijn verminderd door overlijden en/of door opzegging om een andere reden. Het College van Kerkrentmeesters zag zich daarom genoodzaakt om tot deze (beperkte) prijsverhoging te besluiten.

#### **Het gebruik van de acceptgirokaart vervalt**

Tot nu toe ontving u van ons een acceptgirokaart voor het betalen van de abonnementskosten voor 'De Leidraad'. Omdat in de loop van 2023 het gebruik van de acceptgirokaarten stopt, gaan wij met ingang van 2023 over op een andere wijze voor het betalen van het abonnementsgeld.

#### **U ontvangt voortaan een e-mail met een betalingsverzoek**

De meeste mensen beschikken tegenwoordig over een e-mailadres. Wij gaan u voortaan per e-mail benaderen met het verzoek om de abonnementskosten te betalen. Uiteraard zullen we, net als met uw huisadres, zorgvuldig omgaan met het e-mailadres.

Van een aantal abonnees beschikken we via het kerkelijk bureau reeds over een e-mailadres, maar dat geldt niet voor iedereen.

#### **In 2023 doen we het als volgt:**

We verzoeken u vriendelijk om binnenkort € 17,50 over te maken op rekening

**NL77 INGB 0003 6546 61** ten name van Kerkblad Protestantse Gemeente, onder vermelding van **Abonnement 2023 en uw e-mailadres.**

Zo komt toch alles weer op zijn pootjes terecht en besparen we kosten en het milieu.

WIJNAND VAN DER LINDEN

### ■ **Filmavond in samenwerking met Protestantse Gemeente Tilburg en Ekklesia Tilburg.**

We hebben gekozen voor de film *'Silence of the Tides.'*

**Dinsdag 31 januari 2023**, de tweede en laatste filmavond van dit seizoen. Een film over het in en uitademen van de getijden, en de terugkerende cycli en contrasten van de natuur, het licht, het geluid en de mens in het Waddengebied.

Van harte welkom! Aanvang 19.30 uur. We horen graag of jij komt.

Aanmelden kan via [dssietskeblok@gmail.com](mailto:dssietskeblok@gmail.com). Dan weten we op hoeveel mensen we kunnen

rekenen.

ds. SIETSKÉ BLOK en INGRID VAN BEUZEKOM

- **Ter inspiratie.** De kerkenraad wenst u een fijne nieuwe week. Deze keer met een gebed om gerechtigheid, geschreven door Annemieke Bosman, uit de Petrus-nieuwsbrief van 14 januari 2023.

### **Gebed om gerechtigheid**

*God van gerechtigheid,*

*In de chaos  
die deze wereld vaak is,  
zoeken we naar recht,  
naar het goede.*

*Een diep verlangen voedt ons  
om recht te doen aan de ander,  
de ander werkelijk te zien  
als mens, geschapen,  
mens, leven ingeblazen,  
begeesterd door Uzelf.*

*En tegelijk weten we,  
voelen we,  
hoe we daarin  
vaak tekortschieten.*

*We verlangen  
het goede te doen,  
maar lopen onszelf en elkaar  
zo vaak in de weg.*

*Leer ons eerlijk te kijken  
naar onszelf.  
Leer ons eerlijk te kijken  
naar onze kerken.*

*Kijken met de ogen van Jezus.  
Eerlijk, confronterend  
maar ook genadig.*

*Onrecht niet te verzwijgen  
maar te benoemen.*

*Fouten niet te ontlopen  
maar te omarmen.  
Samen te leren,  
te groeien in gerechtigheid.*



## ■ Agenda

Datum en aanvangstijd	Activiteit	Locatie, bijzonderheden
<b>JANUARI 2023</b>		
Zaterdag 21 januari 2023 Aanvang 14.00 uur	Sjoelmiddag in de kerk. Opgeven bij Joke Wolters (tel. 013-5332038)	Opstandingskerk, Prof. Cobbenhagenlaan 8
Woensdag 25 januari 2023 10.00 – 11.30 uur	Koffiedrinken in de Gele Zaal 	Opstandingskerk, Prof. Cobbenhagenlaan 8
Woensdag 25 januari 2023 Aanvang 19.00 uur	Vesper op de woensdagavond, samen met Ekklesia Tilburg	Opstandingskerk, Prof. Cobbenhagenlaan 8
Zondag 29 januari 2023 Aanvang 18.30 uur	AVONDDienst georganiseerd vanuit de Stichting Missionair Project Midden-Brabant en Stadstuin Tilburg.	Opstandingskerk, Prof. Cobbenhagenlaan 8. In de Gele Zaal
Iedere laatste zondag van de maand.		
Dinsdag 31 januari 2023 Aanvang 19.30 uur	Filmavond in de Opstandingskerk: 'Silence of the tides'	Opstandingskerk, Prof. Cobbenhagenlaan 8
<b>FEBRUARI 2023</b>		
Vrijdag 3 februari 2023 Aanvang 18.30 uur	Bijeenkomst 40-60 groep We beginnen met een maaltijd	Aanmelden bij ds. Sietske Blok
Dinsdag 7 februari 2023 Aanvang 20.00 uur	Bijeenkomst van de Geestelijke Weg	Opstandingskerk, Prof. Cobbenhagenlaan 8
Maandag 13 februari 2023 Inloop vanaf 14.45 uur	'Zingen in Zonnehof'. Zingen van 15.00 – 16.00 uur	Zonnehof, in de Salon, Prof. Gimbrèrelaan 22

**KOPIJ** voor de Nieuwsbrief inleveren: **uiterlijk vrijdagavond 18.00 uur**

Redactie Nieuwsbrief: [nieuwsbrief@pkn-tilburg.nl](mailto:nieuwsbrief@pkn-tilburg.nl)

Kerkelijk Bureau: telefoon 06-23993302 of e-mail ([kerkelijkbureau@pkn-tilburg.nl](mailto:kerkelijkbureau@pkn-tilburg.nl))

Predikant: ds. Sietske Blok. E-mail: [dssietskeblok@gmail.com](mailto:dssietskeblok@gmail.com) of per telefoon 06-1953 2015

Vrije dag: maandag.

Voor **uitvaarten** en **pastorale vragen** kunt u contact opnemen met ds. Sietske Blok

([dssietskeblok@gmail.com](mailto:dssietskeblok@gmail.com) of telefonisch 06-1953 2015) of met mw. Cissy Mohr

([cissymohr@hotmail.com](mailto:cissymohr@hotmail.com) of telefonisch 06 4471 8287).

Voor **pastorale vragen** kunt u ook terecht bij dhr. Theo van de Sanden-Bout (telefoon 06-22929948).

- ▶ Website <http://www.pkn-tilburg.nl>
- ▶ Facebook: PKN Tilburg of <https://www.facebook.com/pkntilburg>
- ▶ Instagram: [pkn\\_tilburg](https://www.instagram.com/pkn_tilburg)

Rekeningnummer Protestantse gemeente te Tilburg e.o.: NL54 INGB 0003 7000 83

Rekeningnummer Diaconie: NL02 INGB 0003 4444 54