



Protestantse Gemeente
te Tilburg en omstreken



Jaarthema 2023-2024
'Ga mee'



Protestantse
Kerk



't Is feest vandaag, 't is pinksterfeest
we staan in vuur en vlam
want Hij, die bij ons is geweest,
werkt verder aan zijn plan.
(Lied 683, 1)

Nieuwsbrief Zondag 19 mei 2024

o Viering van zondag 19 mei 2024

Pinksteren

Deze zondag is het Pinksteren. Het feest van de Geest. We zingen volop Pinksterliederen en lezen in Handelingen en het evangelie van Johannes hoe de Heilige Geest tot de leerlingen komt. De cantorij zingt in deze viering. Welkom!

ds. SIETSKIE BLOK

Aanvang van de viering: 9.30 uur.

Het adres van de Opstandingskerk is: Professor Cobbenhagenlaan 8, 5037 DC Tilburg.

Ook is de viering **online** te volgen via het YouTube-kanaal van de kerk door met de linkermuisknop op de tekst [deze link](#) te klikken.

Voorganger: ds. Sietske Blok

Ambtsdrager(s): Theo van de Sanden-Bout en Jeanet Vermeulen

Muzikale begeleiding: cantorij 'Samen op weg', onder leiding van Helga Janssens-Baan

Collecten:

-Diaconie

Via bank: IBAN NL02 INGB 0003 4444 54

Van: Diaconale Raad v.d. Prot. Gemeente Tilburg en Goirle

Vermelding: 19 mei 2024, bestemd voor Kerk in Actie, Zending.

Toelichting: In afgelegen dorpen in Bangladesh is het niet vanzelfsprekend dat gemeenteleden samen een sterke gemeente vormen. Christenen vormen een kleine minderheid en het opleidingsniveau in de dorpen is laag. Om dorpsgemeenten te helpen vitaal te zijn en blijven, ondersteunt Kerk in Actie een programma voor gemeenteopbouw. Voorgangers en kerkelijke vrijwilligers krijgen training in bijbelonderwijs, kinderwerk, leiderschap en diaconaat. Dankzij dit programma kunnen gemeenten groeien in geloof en in dienstbaarheid binnen en buiten de eigen gemeenschap.

-Kerk

Via bank: IBAN NL35 INGB 0001 0806 49

van: PROTESTANTSE GEMEENTE TE TILBURG EO

Vermelding: collecte 19 mei 2024, bestemd voor de kerk

App Appostel

De Protestantse Gemeente Tilburg e.o. maakt gebruik van de App Appostel. Door deze te downloaden, kunt u ook via de App Appostel bijdragen aan de collecte.



De bloemengroeten in de dienst van **zondag 12 mei 2024** waren voor:

*De heer Ad van Saarloos, hij werd 6 mei 86 jaar.

*Mevrouw M. Misset-van de Weg, zij werd 7 mei 81 jaar.

*De heer Sjef Jansen, hij werd 8 mei 80 jaar.

*De heer en mevrouw Hoogervorst-Hazenoot, zij waren 10 mei 50 jaar getrouwd.

*De heer en mevrouw Pim en Nini van der Kuijlen-de Kievid, een steuntje in de rug.

*Mevrouw Riet de Goede, een steuntje in de rug i.v.m. haar heupoperatie.

JEANNE GELEIJNS, e-mail jeanne.geleijns@ziggo.nl

○ **Hans van der Leun heeft afscheid genomen als ambtsdrager**

Afgelopen zondag mochten wij afscheid nemen van Hans van der Leun als ouderling, Rouw en Trouw. In het totaal heeft hij onze gemeente 32 jaar lang mogen dienen als ouderling en diaken.

Afgelopen week hebben wij als kerkenraad nogmaals onze dank en waardering uitgesproken voor al het werk wat hij door de jaren heen als ambtsdrager heeft verricht, maar ook voor het vele werk wat hij als vrijwilliger verricht en heeft verricht.

Daarom hebben wij hem afgelopen week een mooie bos bloemen overhandigd.

In alle eenvoud heeft Hans zijn werk op Gods akker in Tilburg mogen verrichten. Daarom mogen wij in gebed instemmen met de woorden uit Psalm 90:17:

Laat ons Uw genade zien, Heer, onze God.

Bevestig het werk van onze handen,

het werk van onze handen, bevestig dat.

Wij bedanken Hans en wensen hem Gods zegen toe.

DE KERKENRAAD



Hans van der Leun

○ **Dank**

Voor al uw medeleven na het plotselinge overlijden van mijn man Han Flenter, dank ik u hartelijk. Zoveel betrokkenheid heeft mij goed gedaan.

ELS FLENTER-BROER

○ **Volgende week ontvangt u een verzoek om bij te dragen aan de Solidariteitskas**

Elk jaar vraagt de Protestantse Kerk Nederland aan al haar plaatselijke kerken om bij te dragen aan de Solidariteitskas. Uit de Solidariteitskas worden werkzaamheden bekostigd die we als protestantse kerken als gezamenlijke verantwoordelijkheid zien. Denk daarbij aan het dovenpastoraat en het drugspastoraat. Daarnaast krijgt de Solidariteitskas aanvragen van kerkelijke gemeenten uit het hele land, bijvoorbeeld voor een grote onverwachte uitgave. Ook wordt er regelmatig een beroep op de Solidariteitskas gedaan voor subsidiëring van missionaire vernieuwingsprojecten.

Draag je ook dit jaar weer bij aan dit sympathieke landelijke doel? Met een bijdrage van € 15,- kunnen wij solidair zijn met andere protestantse kerken in Nederland.

U kunt op verschillende manieren bijdragen:

->via de brief die je volgende week per post ontvangt;

->via de e-mail die je volgende week ontvangt van het kerkelijk bureau (dit betreft de gemeenteleden die zich hebben aangemeld om via de digitale weg mee te doen met Actie Kerkbalans, de Solidariteitskas en de Eindejaarscollecte). Check s.v.p. uw spambox als u volgende week geen mail van ons hebt ontvangen;

->door gebruik te maken van de App Appostel;

->door gebruik te maken van de toegevoegde QR-code.



Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met het college van kerkrentmeester via cvk@pkn-tilburg.nl.

CAROLINE JONES, penningmeester

○ **Berichten van ds. Sietske Blok**

-Vooraankondiging: Zondag 2 juni, de eerste carrousel dienst, zal jongeren(kerk) koor GoTiKo uit Goirle in onze viering zingen.

-Donderdag 23 mei **ontmoeting met Vita Tilburg** 20.00-22.00 uur

Locatie: Kapucijnenklooster aan de Korvelseweg 165.

Vita Tilburg is onze pioniersplek. Het wordt een avond waarop pioniers Anneriet en Jan Boonen zullen delen van hun ervaringen en er ruimte is voor uitwisseling en vragen. Daarnaast gaan we zelf ook aan de slag met een werkvorm van hoe zij samen met studenten de stilte zoeken.

We ronden af met een drankje.

Parkeren kan op terrein van het klooster, de oprijlaan inrijden en dan ziet u de parkeerplaats verschijnen aan de rechterhand.

Van harte welkom! Opgave kan bij onze scriba Rik de Jong: scriba@pkn-tilburg.nl.

Graag voor 20 mei a.s.

Wilt u mij graag spreken? Van harte welkom.

Hartelijke groet, DS. SIETSKES BLOK

○ **Zingen voor vrede – volgende week donderdag 23 mei,**
georganiseerd door de Raad van Kerken Tilburg en omstreken.

Donderdag 11 april hebben we met 12 enthousiaste zangers en zangeressen voor de tweede keer gezongen voor vrede. Voor een deel van de groep na het zingen op 7 maart al wat



meer vertrouwd en voor anderen een eerste ervaring. Het is heel bijzonder om met zo'n club vredesliederen te kunnen zingen. Het verbindt de zangers onderling en via de zang ontstaat er contact met voorbijgangers. Een peuter danst, volwassenen luisteren en maken foto's en filmpjes. Mooi is het om te ervaren dat zij vragen waarom wij daar staan te zingen. Voor welke vrede? De wereldvrede! Dat is groot... Laten we met kleine stapjes beginnen. Op de plaats waar wij op de Heuvel zingen, ligt sinds 25 september 2021 een tegel met de tekst 'Geweld eindigt waar respect begint' (Federatie geweldslachtoffers). Dat lijkt ons een mooie stap richting vrede.

Iedereen is van harte uitgenodigd om mee te zingen of te luisteren naar de vredesliederen. We zingen op donderdag 23 mei van 18.30 tot 19.15 uur voor de St. Josefkerk op de Heuvel (voor de kerk verzamelen vanaf 18.15 uur, voor muziek wordt gezorgd).

Vrede en alle goeds!

Namens Raad van Kerken Tilburg en omstreken,
HELGA JANSSENS-BAAN en pastor PETER DERKS

○ **Aankondiging Gemeenteberaad op dinsdag 4 juni 2024, aanvang 20.00 uur**

Op dinsdag 4 juni a.s. is het weer zo ver: het gemeenteberaad! Heeft u het al in de agenda staan? Het is goed om eens in de zoveel tijd op deze manier als gemeente bij elkaar te komen. Er staan dan ook belangrijke punten op de agenda: we willen het graag met u hebben over hoe we als gemeente 'kerk naar buiten' willen zijn. We zitten immers niet met elkaar op een eilandje, maar willen ook naar mensen die geen lid zijn van onze kerk uitstralen wie we zijn en wat we doen. Hoe zijn we zichtbaar voor de mensen van Tilburg en daarbuiten? Daarnaast willen we het graag hebben over de financiën van onze gemeente. We beginnen om 20:00 uur. U bent er toch ook bij?

RIK DE JONG, scriba

○ **Bericht van de kerkenraad:**

Als Protestantse Gemeente Tilburg e.o. zijn we blij dat mensen van verschillende achtergronden zich thuis en welkom voelen in de Opstandingskerk. Niet alleen mensen uit verschillende culturen, maar ook mensen met verschillende seksuele voorkeuren. In onze gemeente maakt het niet uit of je homo, hetero, biseksueel of transseksueel bent. Het evangelie is bedoeld voor iedereen. Dat willen we ook uitdragen.

Maar zo vanzelfsprekend als het bij ons is, is het op vele andere plekken binnen en buiten de kerk niet. De kerk die voor iedereen een veilige en welkome plek moet zijn, omdat iedereen deelgenoot van Christus mag zijn, is soms juist een plek van uitsluiting en eenzaamheid. En wat kan daarbij ook pastoraal nog veel gewonnen worden.

De kerkenraad wil graag een keer in het bijzonder stilstaan bij deze groep, die binnen onze kerk gelukkig ruimschoots welkom en aanwezig is. Daarom wordt er op dit moment, samen met de Parochie Peerke Donders, nagedacht over de invulling van een viering op maandag 22 juli a.s. waarin zowel pastoraal als liturgisch ruimte gemaakt wordt voor iedereen die valt onder wat we LHBTI's noemen. Op deze dag valt ook Roze Maandag in Tilburg. De concrete invulling van deze viering is nog niet bekend, maar we willen iedereen die hier interesse in heeft alvast van harte uitnodigen om hierbij aanwezig te zijn.

DE KERKENRAAD

AVE-middag op 22 mei 2024, aanvang 13.00 uur

Op woensdag 22 mei aanstaande bent u weer welkom bij een AVE-middag.

Dit keer nodigen we u uit om deel te nemen aan een high-tea. We beginnen daarom deze keer om 13.00 uur i.p.v. 13.30 uur. U kunt zich opgeven bij Hans en Nelly Bonis tot uiterlijk maandag 20 mei, telefoon 013-534 3504.

Namens het AVE-team, JEANET VERMEULEN



○ **Aankondiging Voettocht naar het kapelletje in Nieuwkerk, op 2^e Pinksterdag d.d. 20 mei 2024**

Voor de 48^e maal wandelen we op Tweede Pinksterdag vanuit Goirle naar het kapelletje in Nieuwkerk. We vertrekken om 8.00 uur bij de Albert Heijn aan de Konings Schild in Goirle en wandelen dan naar het kapelletje aan de Nieuwkerksebaan, net over de grens. U hoeft geen paspoort mee te nemen, maar wel graag een luisterend oor voor de ander, een frisse neus voor de natuur en uw verhaal voor uw medewandelaars. Voor kinderen is er een speurtocht. Voor de mensen die op eigen gelegenheid komen: wanneer u er om 9.00 uur bent, kunt u deelnemen aan de viering in de openlucht bij de kapel. Het thema is: de Geest krijgen.



Na afloop drinken we thee en koffie bij hotel Nieuwkerk en kunt u daar uw lunchpakketje nuttigen. En meezingen, want deze voettocht wordt afgesloten met een geweldige samenzang!

Parochie de Goede Herder (Goirle) nodigt u van harte uit om mee te lopen en te vieren!

Met vriendelijke groeten,

TINEKE VAN DE POL, INEZ KLUVERS EN PAUL LANGEVELD

○ **Lied van de maand mei-juni: Pinkstertijd**

Lied 679 Geweldige, gedreven wind – Aan de stormwind

tekst Tom Naastepad / muziek Ierse volksmelodie – WICKLOW

Op zondag 19 mei vieren we Pinksteren en zingen we samen met Cantorij Samen op Weg ons Lied van de maand 'Geweldige, gedreven wind'. Dit lied zingen we daarna op de zondagen van en na Trinitatis tot we de zondagen van de zomer vieren (vanaf 23 juni). De Katholieke Tom Naastepad (1921-1996) heeft dit lied in 1964 in de tijd van het Tweede Vaticaans Concilie geschreven. De tijd waarin de volkstaal in de Katholieke liturgie werd ingevoerd. Naastepad was hier een groot voorstander van, maar vroeg zich af hoe dit in een korte periode verantwoord zou kunnen gebeuren. Hij liet zich inspireren door de protestanten die al vijf eeuwen ervaring hadden met kerkliederen in het Nederlands. Deze inspiratie is in de beginregels van zijn lied 'Geweldige, gedreven wind' met een frase, Handelingen 2, uit de Statenvertaling (1637) terug te zien. In deze eerste regels klinkt de onstuimigheid van de Geest die in het gehele lied wordt benadrukt. De Geest die aan muren, dak en bint rukt (strofe 1) en met overdaad van adem het water voortstuwt (strofe 2). Die de tongen losslaat (strofe 4), die zonder rust aanwakkert (strofe 6) en niet te bedaren is (strofe 7). Deze gedrevenheid van de Geest kan wat veel worden om zeven strofen lang te bezingen. Daarom eindigt het lied met een roep om ontferming: "Laat ons toch de oogst, o storm van vuur en tederheid niet ongetroost!" Hierin verwijst de oogst naar de oogstfeesten van Pasen en Pinksteren en het perspectief op de grote oogst die nog moet volgen.

Meer informatie over dit Lied van de maand vindt u op onze website www.pkn-tilburg.nl, tabblad kerkdiensten/rond de eredienst.

Namens Taakgroep Eredienst,
Helga Janssens-Baan

○ **Nacht van Gebed in Tilburg**

Bid 31 mei op 1 juni mee voor vervolgte christenen

'Onze gebeden kunnen komen waar wij niet kunnen komen. Wanneer we bidden zijn er geen grenzen, geen gevangensmuren en geen gesloten deuren' - Anne van der Bijl

Wereldwijd worden miljoenen christenen vervolgd omdat ze geloven in de Here Jezus. Zij vragen keer op keer om ons gebed. En wat een kracht heeft gebed! Zoals bovenstaande quote zegt, geloven we dat bidden verschil maakt voor onze vervolgte broers en zussen. Daarom houdt Open Doors jaarlijks een Nacht van Gebed op diverse locaties in Nederland.

Doe mee met de Nacht van Gebed voor de vervolgte kerk van vrijdag 31 mei op zaterdag 1 juni in de Ontmoetingskerk (Diedrikdreef 14) te Tilburg. De Nacht begint om 20:00 en duurt tot maximaal

06:00 de volgende dag (maar waarschijnlijk eindigen we al eerder rond 00:00 of 02:00). Tijdens de Nacht horen en zien we verhalen uit onder meer Noord-Korea, India, Nepal en Vietnam. Je kunt er ook voor kiezen om een deel van de Nacht mee te bidden. Schuif gerust aan! Neem voor vragen contact op met: Joëlla Swieringa via de mail (voorzitter@viafidei.nl) of telefonisch (0651601492) (dit bericht is aangereikt door de KERKENRAAD)

- **Ter inspiratie.** De kerkenraad wenst u een fijne nieuwe week. Deze keer met een bijdrage van mevrouw Meggy van Oudenhoven. Zij en haar man Kees Soeters verhuisden 2 jaar geleden van Tilburg naar Koudekerke. Deze bijdrage schreef ze speciaal voor het Pinksterfeest.

Pinksteren

Op een moment in het jaar is het Pinksteren, zegt men al een poosje.

Een feest of niet soms?

Pinksterdiner voelt als een ingewikkelde kwestie

zoals pinksterbrood of pinksterrollade

Ik krijg er niet meteen zin in...

Pinksterversiering is ook nog niet gevonden

Iets met een duif en vuur...of zo?

Ik zie het nog niet



Voorlopig blijft het zoeken naar de ware reden voor dit feest.

Als we onze oren te luister leggen

en onze ogen de kost willen geven

Wie weet gebeurt er dan wat.

Zouden we zomaar kunnen denken dat

die er altijd al was

de Geest van God

ver vóór Kerst en vóór Pasen

Zomaar in den beginne

voor wij konden denken

Van fluistering naar ruimte

van beweging naar wijsheid

van enthousiasme naar schepping

Laten we onze oren te luister leggen

En onze ogen de kost geven

Laten we Hem de ruimte geven...

De Geest van Pinksteren

©Meggy van Oudenhoven

o **Agenda**

Datum en aanvangstijd	Activiteit	Locatie, bijzonderheden
MEI 2024		
Maandag 20 mei 2024, 2 ^e Pinksterdag Vertrek: 8.00 uur	Voettocht naar kappelletje Nieuwkerk. Zie verder bericht in deze Nieuwsbrief	Vertrek bij Albert Heijn aan de Koningsschild in Goirle
Woensdag 22 mei 2024 10.00-11.30 uur	Koffiedrinken in de Gele Zaal 	Opstandingskerk, Prof. Cobbenhagenlaan 8
Woensdag 22 mei 2024 Aanvang 13.00 uur	AVE-middag U kunt genieten van een high-tea	Opstandingskerk, Prof. Cobbenhagenlaan 8
Donderdag 23 mei 2024 Van 18.30-19.15 uur	'Zingen voor Vrede', georganiseerd door de Raad van Kerken Begeleiding: Helga Janssens-Baan en Peter Derks	Het plein voor de Jozefkerk op de Heuvel. Bij regen: in de kerk.
Donderdag 23 mei 2024 20.00-22.00 uur	Ontmoetings- en inspiratieavond met onze pioniersplek Vita Tilburg.	Kapucijnenklooster aan de Korvelseweg 165
Zondag 26 mei 2024 Aanvang 18.30 uur Iedere laatste zondag van de maand	AVONDDienst georganiseerd vanuit de Stichting Missionair Project Midden- Brabant en Stadstuin Tilburg.	Opstandingskerk, Prof. Cobbenhagenlaan 8 In de Gele Zaal
JUNI 2024		
Zondag 2 juni 2024, Aanvang 9.30 uur	In de eredienst in de Opstandingskerk zingt koor GoTiko uit Goirle	Opstandingskerk, Prof. Cobbenhagenlaan 8
Dinsdag 4 juni 2024 Aanvang 20.00 uur	Gemeenteberaad	Opstandingskerk, Prof. Cobbenhagenlaan 8

KOPIJ voor de Nieuwsbrief inleveren: **uiterlijk vrijdagavond 18.00 uur**

Redactie Nieuwsbrief: nieuwsbrief@pkn-tilburg.nl

Kerkelijk Bureau: telefoon 06-23993302 of e-mail (kerkelijkbureau@pkn-tilburg.nl)

Predikant: ds. Sietske Blok. E-mail: dssietskeblok@gmail.com of per telefoon 06-1953 2015

Vrije dag: maandag.

Scriba: dhr. Rik de Jong. E-mail: scriba@pkn-tilburg.nl Tel. 06-13340494

Voorzitter: dhr. Wim de Kwaasteniet. E-mail: wdk@dekwaasteniet.nl. Tel. 06-2883 9727

Voor pastorale vragen kunt u contact opnemen met ds. Sietske Blok of ouderling dhr. Theo van de Sanden-Bout (tel. 06-2292 9948)

Voor bijzondere vieringen als doop, uitvaart of huwelijk kunt u contact opnemen met ds. Sietske Blok of met ouderling mevr. Nelly Bonis (telefoonnummer 013-5343504)

- ▶ Website <http://www.pkn-tilburg.nl>
- ▶ Facebook: PKN Tilburg of <https://www.facebook.com/pkntilburg>
- ▶ Instagram: [pkn_tilburg](https://www.instagram.com/pkn_tilburg)

Rekeningnummer Protestantse gemeente te Tilburg e.o.: NL54 INGB 0003 7000 83

Rekeningnummer Diaconie: NL02 INGB 0003 4444 54