



Protestantse Gemeente  
te Tilburg en omstreken



Jaarthema 2022-2023  
'Aan Tafel'



Protestantse  
Kerk

## Nieuwsbrief Zondag 19 maart 2023



Het thema van de activiteiten in de 40dagentijd is  
'Levend Water'. Zie verder pagina 3

**40**  
DAGENTIJD

- ◆ **Viering van zondag 19 maart 2023**  
Vierde zondag van de 40dagentijd

**Aanvang van de viering: 9.30 uur.**

**Het adres van de Opstandingskerk is: Professor Cobbenhagenlaan 8, 5037 DC Tilburg.**

→ **Online** is de viering te volgen via het YouTube-kanaal van de kerk door met de linkermuisknop op de tekst [deze link](#) te klikken.

→ *Voorganger:* ds. Jacqueline van Marion

*Ambtsdrager(s):* Theo van de Sanden-Bout en Rik de Jong

*Muzikale begeleiding:* Wouter van der Meiden

De uitgeschreven **liturgie** vindt u op de homepagina van onze website [www.pkn-tilburg.nl](http://www.pkn-tilburg.nl).

En tevens **een doeboek voor kinderen** die thuis de dienst volgen.

### Collecten:

**1.Diaconie:** via NL02 INGB 0003 4444 54 (DIAKONALE RAAD VD PROT GEMEENTE TILBURG EN GOIRLE o.v.v. collecte zondag 19 maart, voor het ZWO-project in Libanon).

Toelichting: *de collecte is bestemd voor het (nieuwe) ZWO-project in Libanon*

**2.Kerk:** via NL35 INGB 0001 0806 49 (PROTESTANTSE GEMEENTE TE TILBURG EO o.v.v. collecte kerk).



### Symbolische bloemschikking veertigdagentijd 2023

Basissymboliek **'Uit liefde voor jou' is het thema** van de veertigdagentijd van de Protestantse Kerk. Woorden die laten zien dat je voor iemand van betekenis wilt zijn. Dat het je echt om die ander te doen is. Jezus heeft ons laten zien hoe je dat kunt doen. Hij gaf zijn tijd, zijn aandacht en zelfs zijn leven uit liefde voor mensen. Een plek die ons daaraan herinnert is de Tafel van de Heer, waar we worden opgeroepen om te delen van wat we ontvangen. Zo inspireert Jezus ons tot op de dag van vandaag. In de Veertigdagentijd geven we zijn liefde door: aan mensen dichtbij en ver weg.

Als basis voor de schikking gebruiken we kronkelige takken zoals hazelaar en kronkelwilg. Als de liefde belangrijk is om je in te leven in verhalen van de ander, dan is dat niet een rechtlijnig pad maar een route met onverwachte wendingen. Meebewegen en luisteren zijn dan van belang. Met deze kronkeltakken maken we iedere week een andere op de natuur geïnspireerde organische vorm zoals een boog, ellips en cirkel. Voor ieder viermoment in deze periode wordt er symboliek toegevoegd aan de schikking, passend bij de lezing. De eerste schikkingen hebben een sober karakter. De Veertigdagentijd begint immers somber en start met een periode van bezinning en reflectie. De liturgische kleur is dan ook gedurende de hele periode paars. Naarmate we dichterbij Pasen zijn worden de schikkingen kleurrijker en uitbundiger van karakter. Met Pasen verandert de kleur naar wit.

#### 4<sup>e</sup> zondag Johannes 4:5-26

'Wat vreemd dat u niet begrijpt waar Hij vandaan komt, terwijl Hij mijn ogen geopend heeft.'  
Johannes 9:30

#### Laten zien

Hoe breng je het verhaal over aan mensen die je kent uit jouw omgeving, maar niet vertrouwd zijn met de Bijbelverhalen? Misschien stellen je burens, vrienden of collega's je allerlei vragen. Als je dominee bent, ben je gewend om over het geloof te praten en zij doen dat graag. Maar als je geen dominee bent en er wordt je gevraagd, wat geloof je nu eigenlijk? We zoeken dan naar woorden, zoeken misschien naar het juiste antwoord. Hoe kunnen we laten zien hoe belangrijk ons geloof voor ons is? Het kan zijn dat je terugschrikt, als je een vraag wordt gesteld over God, over Jezus, over de Bijbel. Gelukkig hoeft je niet alle antwoorden te hebben om met anderen over Jezus of God te kunnen praten. Laat anderen het maar zien, met eigen ogen en stel je open.

**Kernwoorden: zien, kijken, open ogen.**

In de schikking zien we twee gebogen takken met katjes, in de vorm van een oog, de paarse bloemen vormen de iris van het oog. De kronkelhazelaar is terugkerend in de schikking. Met onze ogen kijken we naar elkaar en zien elkaar, recht vanuit het hart. Oprechtheid komt zeker binnen.

#### Meditatieve tekst

Oculi Open ogen

Zien, kijken, gezien worden  
Wie ben jij  
Geworden?

Namens Taakgroep Eredienst  
ANNELIES VAN WIJK EN JESSICA HAGOORT



**De bloemengroeten** in de dienst van **zondag 12 maart 2023** waren voor:

\*Mevrouw Joke Wolters-van Houwelingen, zij werd 1 maart 80 jaar.

\*Mevrouw I. van Eijk, zij werd 14 maart 81 jaar.

\*Mevrouw C. van Ede-Fraij, zij werd 14 maart 92 jaar.

JEANNE GELEIJNS, e-mail [jeanne.geleijns@ziggo.nl](mailto:jeanne.geleijns@ziggo.nl)

#### ◆ Bericht van overlijden

We ontvingen bericht dat op 11 maart jl. mevrouw Wilhelmina (Mien) Hooymans-Looije is overleden, zij werd 90 jaar oud. De laatste tijd woonde ze in een woonzorgcentrum in Waalwijk. Mevrouw Hooymans-Looije kwam samen met haar man Ties uit Posterholt naar Tilburg en werd al snel actief als scriba.

De dankdienst voor haar leven vond plaats op vrijdag 17 maart jl., in de Opstandingskerk. De dienst werd geleid door mevrouw Cissy Mohr. Aansluitend is zij begraven bij haar man op de Centrale Begraafplaats West aan de Hoflaan.



Gedachteniskaars

#### ◆ Wij zijn een groene kerk, en doen mee met NL schoon



**Op 20 maart** gaan we samen aan de slag voor een schoon Nederland: het kán. Voor de dieren, het milieu en de toekomst. Maar óók voor onszelf! Voor de bewoners van onze wijk, de wijk rond de kerk.

**Waarom?** Omdat zwerfafval een belangrijke oorzaak is van milieuvervuiling in onze stad en wijk (en wereldwijd). Daarnaast verstoort dit afval voor veel mensen het straatbeeld en lokt afval dat op straat ligt ook het neergooien van nog meer afval uit.

#### **Wie doet er mee?**

Er hebben zich wijkbewoners gemeld bij NLSchoon die al een stuk voor hun rekening nemen. Wij nemen dan het volgende stuk op de kaart.

Maandagochtend 20 maart gaan wij aan de slag, de Groene kerk. We verzamelen om 9.30 uur bij de Opstandingskerk. Voor koffie en voor prikkers en plastic zakken wordt gezorgd, net als voor het wegbrengen van de gevulde plastic zakken. Om 11 uur verzamelen we ons weer bij de Opstandingskerk, drinken nog een kop koffie tot uiterlijk half 12.

We hopen dat velen een paar uurtjes komen helpen!

#### **De tweede activiteit waar we u van harte voor uitnodigen is de film "the biggest little farm".**

Deze film draait op 28 maart in Cinnecitta, om 19 uur. Als Groenekerkgroep gaan wij er naar toe en nemen deel aan het nagesprek. Wanneer je ook mee wilt gaan, is het de bedoeling dat je zelf een kaartje koopt en dat we elkaar zien bij Cinnecitta. Het nagesprek is met de bioboeren van 't Schop uit Hilvarenbeek.

ATIE DE VOS, [devosatie@gmail.com](mailto:devosatie@gmail.com) tel. 0683393397

#### ◆ Schema activiteiten 40dagentijd

*gebed stilte bezinning ontmoeting gesprek maaltijd avondmaal gedenken vieren*

\*Woensdag 22 maart 17u30 eenvoudige maaltijd met gesprekstema 'Levend water'

19u00 versper

*Dinsdag 28 maart	20u00 voorbereiding van de viering op Paasmorgen met ds. Sietske Blok
*Woensdag 29 maart	19u00 <b>vesper</b>
*Woensdag 5 april	19u00 <b>vesper</b>
*Donderdag 6 april	20u30 <b>Witte donderdagviering</b> voorgangers ds. Sietske Blok en Jan Glorius met de Cantorij
*Vrijdag 7 april	20u30 <b>Goede vrijdagviering</b> voorgangers ds. Sietske Blok en Miranda Vroon met het Ekklesiakoor
*Zaterdag 8 april	21u30 <b>Paasviering</b> Ekklesia Tilburg voorgangers René Munnik en Hub Lenders met het Ekklesiakoor
*Zondag 9 april	9u30 <b>Paasviering</b> Protestantse Gemeente Tilburg e.o. voorganger ds. Sietske Blok met de Cantorij

◆ **Berichtje van ds. Sietske Blok**

**Woensdag 22 maart** is er een maaltijd in de kerk samen met mensen van Ekklesia. Samen leven we zo toe naar de Goede Week. We vieren immers in deze week samen. De maaltijd en het gesprek is een goede gewoonte van onze twee gemeenschappen. U kunt zich aanmelden voor deze maaltijd bij Jan Glorius, [janglorius@kpnmail.nl](mailto:janglorius@kpnmail.nl). Achterin de kerk ligt vanaf komende zondag ook een intekenlijst. We beginnen 22 maart om 17:30 en eten samen in de kerk, om 19:00 vieren we aansluitend samen de vesper. Welkom!

Ik heb tot en met 20 maart. Neemt u bij dringende zaken contact op met onze scriba Femke Bos [scriba@pkn-tilburg.nl](mailto:scriba@pkn-tilburg.nl).

Hartelijke groet,  
ds. SIETSKÉ BLOK

◆ **Passieconcert Hasselt  
Gemengd Kapelle Koor  
op woensdag 5 april 2023**

◆ **Ter inspiratie.** De kerkenraad wenst u een fijne nieuwe week. Deze keer met de tekst van Lied 920, een Klein Danklied dat wordt gezongen in de viering van deze zondag. Uit het *Liedboek zingen en bidden in huis en kerk*.

1. Gij hebt, o God, dit broze bestaan gewild,  
hebt boven 't nameloze mij uitgetild,

2. laat mij dan dankbaar leven, de volle tijd,  
geborgen in de bevende zekerheid,

3. dat ik niet uit dit smal en onvast bestand  
van mijn bestaan zal vallen dan in uw hand.

## ◆ Agenda

Datum en aanvangstijd	Activiteit	Locatie, bijzonderheden
<b>MAART 2023</b>		
Maandag 20 maart 2023 Van 9.30-11.00 uur, daarna koffie tot 11.30 uur	Aan de slag voor een schoon Neder- land door zwerfvuil op te ruimen rond de Opstandingskerk	Opstandingskerk, Prof. Cobbenhagenlaan 8
Woensdag 22 maart 2023 10.00 – 11.30 uur	Koffiedrinken in de Gele Zaal 	Opstandingskerk, Prof. Cobbenhagenlaan 8
Woensdag 22 maart 2023 Aanvang 17.30 uur	Maaltijd met Ekklesia Tilburg 'Op weg naar Pasen'. Aansluitend om 19:00 een vesper	Opstandingskerk, Prof. Cobbenhagenlaan 8
Zondag 26 maart 2023 Aanvang 18.30 uur ledere laatste zondag van de maand.	AVONDDienst georganiseerd vanuit de Stichting Missionair Project Midden- Brabant en Stadstuin Tilburg.	Opstandingskerk, Prof. Cobbenhagenlaan 8 In de Gele Zaal
Dinsdag 28 maart 2023 Aanvang 20.00 uur	Vorbereiding van de Paasdienst van 9 april. Samen de teksten lezen en daarover met elkaar in gesprek gaan.	Opstandingskerk, Prof. Cobbenhagenlaan 8
<b>APRIL 2023</b>		
April 2023	In verband met 2 <sup>e</sup> Paasdag is er in april GEEN 'Zingen in Zonnehof'. De volgende keer is op 8 mei 2023	

**KOPIJ** voor de Nieuwsbrief inleveren: **uiterlijk vrijdagavond 18.00 uur**

Redactie Nieuwsbrief: [nieuwsbrief@pkn-tilburg.nl](mailto:nieuwsbrief@pkn-tilburg.nl)

Kerkelijk Bureau: telefoon 06-23993302 of e-mail ([kerkelijkbureau@pkn-tilburg.nl](mailto:kerkelijkbureau@pkn-tilburg.nl))

Predikant: ds. Sietske Blok. E-mail: [dssietskeblok@gmail.com](mailto:dssietskeblok@gmail.com) of per telefoon 06-1953 2015

Vrije dag: maandag.

Voor **uitvaarten** en **pastorale vragen** kunt u contact opnemen met ds. Sietske Blok  
([dssietskeblok@gmail.com](mailto:dssietskeblok@gmail.com) of telefonisch 06-1953 2015).

Voor **uitvaarten** is ook mevrouw Cissy Mohr beschikbaar ([cissymohr@hotmail.com](mailto:cissymohr@hotmail.com) of telefonisch  
06 4471 8287).

Voor **pastorale vragen** kunt u ook terecht bij dhr. Theo van de Sanden-Bout (telefoon 06-22929948).

- ▶ Website <http://www.pkn-tilburg.nl>
- ▶ Facebook: PKN Tilburg of <https://www.facebook.com/pkntilburg>
- ▶ Instagram: [pkn\\_tilburg](https://www.instagram.com/pkn_tilburg)

Rekeningnummer Protestantse gemeente te Tilburg e.o.: NL54 INGB 0003 7000 83

Rekeningnummer Diaconie: NL02 INGB 0003 4444 54