

In deze Nieuwsbrief:

- Opstandingskerk beperkt open
- Liturgie viering zondag 18 april 2021, ds. Sietske Blok gaat voor
- Bloemengroeten van zondag 11 april
- 'In quarantaine' ds. Sietske Blok
- Bericht van overlijden van de heer D. Grootjans
- Gezamenlijke dienst met de GKIN in Pauluskerk. Van te voren aanmelden.
- Koffiedrinken op de woensdagochtend: van te voren aanmelden
- Emmaüswandelingen, wandelen 'Tussen Pasen en Pinksteren'.
- Tot slot: eerste couplet van Lied 650

Nieuwsbrief

Zondag 18 april 2021

○ Opstandingskerk beperkt open

De viering van deze zondag kan in de Opstandingskerk door maximaal 30 personen bijgewoond worden. **Voorafgaande aanmelding voor deze dienst is niet nodig.**

Bij de dienst gelden de bekende coronaregels: *handen wassen; 1.5 meter afstand; mondkapje op bij binnengaan van de kerk, het lopen naar de plaats en het uitgaan van de kerk; registratie van de namen; goede ventilatie is aanwezig.*

Online is de viering te volgen via de inmiddels vertrouwde link op de homepage van de website www.pkn-tilburg.nl.

Aanvang van de viering: 9.30 uur.

○ Liturgie Opstandingskerk zondag 18 april 2021

Voorgangers: ds. Sietske Blok

Ambtsdrager(s): Caroline Jones en Rik de Jong

Muziek: Wouter van der Meiden,

Zang: Hilda van der Plaats en Cinthy van Berkel-van der Plaats

-Ambtsdragers komen naar voren

-Welkom en korte mededelingen vanuit de gemeente

-Openingslied: Lied 98 *Zing een nieuw lied voor God de Here*, lied 1, 3.

-Bemoediging en groet

-Gebed

-In wisselspraak lezen Psalm 4 – voorganger & gemeente, voorganger begint.

-Aandacht voor de kinderen

**** **BIJLAGE een knutselopdracht voor de kinderen: [klik hier](#)** ****

-Gebed bij opening van Schrift met **1 Johannes 1:1-7 (NBV)**

-Eerste lezing: Micha 4:1-5

-Lied 447, vers 1, 3. *Het zal zijn in het laatste der tijden*

-Tweede lezing: Johannes 21: 15-24

-Acclamatie op de lezing: Lied 643 *Zing nu de Heer! Hij zag ons ons*, vers 1 & 9. Lied van de maand

-Overweging

-Muziek



-Lied 605 *De toekomst is al gaande*, vers 1, 3, 4.

-Collecten

1. Diaconie [betaalink](#) via de (iDeal), of via IBAN NL02 INGB 0003 4444 54 (DIAGONALE RAAD VD PROT GEMEENTE TILBURG EN GOIRLE o.v.v. diaconale collecte 18 april)
2. Vieringen: via [betaalink](#) (iDeal), of via IBAN NL 35 INGB 0001 0806 49 (PROTESTANTSE GEMEENTE TE TILBURG EO o.v.v. vieringen) **LET OP: dit is een nieuw rekeningnummer!**

-Gebeden, afgewisseld met gesproken acclamatie: *God van leven en licht, maak alles nieuw*

-Stil gebed

-Onze Vader

-Slotlied: Lied 650 *De aarde is vervuld*, vers 1, 2, 3, 4.

-Zending en zegen

-Muziek

De bloemengroeten uit de dienst van zondag 11 april waren voor:

- Mevrouw Vink – van Eekelen, zij werd zondag 11 april 89 jaar,
- Mevrouw Meeng, zij werd maandag 12 april 85 jaar,
- Lilian Wolters – van der Plaats, zij was ziek door corona
- De heer en mevrouw Van Galen – Koedoot, zij waren zondag 11 april 60 jaar getrouwd.

JEANNE GELEIJNS, e-mail jeanne.geleijns@ziggo.nl

○ **Berichtje van ds. Sietske Blok: 'In quarantaine'**

Vorige week moest ik opeens 5 dagen in quarantaine vanwege 'in aanraking geweest met een persoon die corona bleek te hebben'. Ai. Testafspraak maken en die afwachten. Gelukkig had ik na de ontmoeting met deze persoon geen andere mensen meer ontmoet zodat ik zelf geen anderen hoefde te waarschuwen. Je wordt weer met de neus op de feiten gedrukt dat we ons helaas nog steeds te midden van een pandemie bevinden. Soms vergeet ik het, maar met vijf dagen binnen moeten blijven voel je opnieuw extra de noodzaak tot voorzichtigheid. Ik neem me dat ook opnieuw voor in het kennismaken en het pastoraat.

Ik zal een keer extra vragen of u geen klachten heeft, of dat er een test loopt en letten op het afstand houden.

Mijn test bleek negatief, geen corona. Een opluchting!

Met dit alles, graag tot ziens!

Een hartelijke groet,

ds. SIETSKE BLOK

- **Bericht van overlijden.** Mevrouw Cissy Mohr liet weten dat zij bericht van overlijden heeft ontvangen van de heer Dirk Grootjans. Hij woonde in Loon op Zand en overleed in de leeftijd van 88 jaar. Op dit moment is bekend dat het afscheid plaatsvindt op donderdag 22 april a.s. in het crematorium van Oosterhout. Mevrouw Cissy Mohr is namens onze gemeente betrokken bij het afscheid van Dirk Grootjans.

○ **Gezamenlijke dienst met de GKIN in de Pauluskerk: aanmelden is noodzakelijk.**

Op zondag 2 mei 2021 -aanvang 10.00 uur- is er een gezamenlijke dienst met de GKIN in de Pauluskerk, Heuvelstraat 141. Voor het eerst sinds najaar 2019 is er weer een gezamenlijke dienst mogelijk. We kunnen 15 kerkgangers van de GKIN verwelkomen en 15 kerkgangers van onze PKN gemeente. U kunt zich voor deze dienst opgeven bij Anja Severijnen, telefoon 06-23993302 (tot en met 29 april).

De dienst zal ook online te volgen zijn, een link daarvoor komt op onze website te staan.

Er is die zondag géén dienst in onze Opstandingskerk.

ds. SIETSKE BLOK en THEO VAN DE SANDEN-BOUT

○ **Koffiedrinken op de woensdagochtend, van 10.00-11.30 uur.**

'Het kan weer en zeker zo belangrijk is, het mag weer!'



Op gepaste afstand kunnen we elkaar weer ontmoeten. Het gaat de goede kant weer op. We vragen wel of iedereen die wil komen dit **van tevoren wil doorgeven**, zodat we weten hoeveel mensen we kunnen verwachten.

Tot ziens weer bij de koffie!

NELLY BONIS, 013 5343504 of 06 18193673



o **Emmaüswandelingen, coronaproof elkaar ontmoeten.**

Tussen Pasen en Pinksteren – de verschijningen van de Heer.

Een Emmaüswandeling is gebaseerd op het verhaal uit de Bijbel waar twee mensen samen oplopen van Jeruzalem naar het dorpje Emmaüs en Jezus aan hen verschijnt (Lucas 24:13-32).



Bij een Emmaüswandeling gaan, net als in het Bijbelverhaal, de wandelaars twee aan twee op weg en bespreken met elkaar de gelezen tekst.

Wij doen het zo:

We ontmoeten elkaar op woensdagavond half 8 bij de kerk. We maken een ruime kring (natuurlijk met gepaste 1,5 meter afstand) en een van ons leest een Bijbeltekst over een verschijning van Jezus aan zijn volgelingen. Alle vier evangelisten hebben hun eigen verhaal; voor de verschijningen heb je ze alle vier nodig. In de 7 weken tussen Pasen en Pinksteren lezen we 7 x zo'n verschijningsverhaal. Daarna maken we in tweetallen een wandeling van een half uur. Tijdens de wandeling kan een gedeelte in stilte worden gelopen. Je kunt ook besluiten om even lekker op een bankje te zitten en / of van de stilte en de omgeving te genieten. Je deelt met elkaar wat de gelezen tekst bij je naar boven brengt. Na een half uur komen we terug in de kring en sluiten onze ontmoeting af (rond half 9).

Van harte nodigen wij jullie uit om mee te doen aan de Emmaüswandelingen.

Woensdagavond 21 april van 19.30 – 20.30 uur

We zien elkaar bij de kerk (de kerk is niet open).

THEO V.D. SANDEN EN ATIE DE VOS

o **Tot slot.** De kerkenraad wenst u een goede nieuwe week. Deze week met het eerste vers van het slotlied van de viering van deze zondag: Lied 650 uit het *Liedboek zingen en bidden in huis en kerk*.

De aarde is vervuld
Van goedertierenheid,
Van goddelijk geduld
En goddelijk beleid.

KOPIJ voor de Nieuwsbrief inleveren: **uiterlijk vrijdagavond 18.00 uur**

Redactie Nieuwsbrief: nieuwsbrief@pkn-tilburg.nl

Kerkelijk Bureau: telefoon 06-23993302 of e-mail (kerkelijkbureau@pkn-tilburg.nl)

Predikant: ds. Sietske Blok. E-mail: dssietskeblok@gmail.com of per telefoon 06-1953 2015

Vrije dag: maandag

Voor **uitvaarten** kunt u contact opnemen met mw. Cissy Mohr, via e-mail: cissymohr@hotmail.com of telefonisch via telefoonnummer 06 44718287

Voor **pastorale vragen** kunt u contact opnemen met mw. Cissy Mohr of met het Kerkelijk Bureau (gegevens zie hierboven)

► Website <http://www.pkn-tilburg.nl>

► <http://www.facebook.com/pkn.tilburg.opstandingskerk>

Rekeningnummer Protestantse gemeente te Tilburg e.o.: NL54 INGB 0003 7000 83

Rekeningnummer Diaconie: NL02 INGB 0003 4444 54