



Protestantse Gemeente
te Tilburg en omstreken



Jaarthema 2024-2025:
Als nieuw: leven in het
licht van Gods
koninkrijk



Protestantse
Kerk

Nieuwsbrief

Zondag 15 september 2024

■ Viering van zondag 15 september 2024

Aanvang van de viering: 9.30 uur.

Het adres van de Opstandingskerk is: Professor Cobbenhagenlaan 8, 5037 DC Tilburg.

Ook is de viering **online** te volgen via het YouTube-kanaal van de kerk door met de linkermuisknop op de tekst [deze link](#) te klikken.

Voorganger: ds. Iris van der Heul

Ambtsdrager(s): Caroline Jones en Jeanne Geleijns

Muzikale begeleiding: Rob Itter, organist

Collecten:

-Diaconie

Via bank: IBAN NL02 INGB 0003 4444 54

Van: Diakonale Raad v.d. Prot. Gemeente Tilburg en Goirle

Vermelding: collecte 15 september, bestemd voor Kerk in Actie 'Colombia'

Toelichting: *In Colombia komt veel seksueel misbruik voor. Kwetsbare jongeren, inheemsen, Afro-Colombianen en vluchtelingen lopen extra risico. Misbruik begint vaak via online contacten of toerisme. Met steun van Kerk in Actie kunnen sociaal werkers kinderen die slachtoffer zijn van (seksueel) geweld, psychische en juridische hulp bieden. Een aantal jongeren zonder onderdak kan terecht in een opvanghuis. Om nieuw misbruik te voorkomen geven medewerkers kinderen en opvoeders voorlichting via scholen.*

-Kerk

Via bank: IBAN NL35 INGB 0001 0806 49

van: PROTESTANTSE GEMEENTE TE TILBURG EO

Vermelding: collecte 15 september 2024, bestemd voor het kerkenwerk in onze gemeente

App Appostel

De Protestantse Gemeente Tilburg e.o. maakt gebruik van de App Appostel. Door deze te downloaden, kunt u ook via de App Appostel bijdragen aan de collecten.

De bloemengroeten in de dienst van **zondag 8 september 2024** waren voor:

*Mevrouw T. Ritman-René, zij werd 6 september 82 jaar.

*De heer en mevrouw Pim en Nini van der Kuijlen-de Kievid, zij waren 6 september 64 jaar getrouwd.

JEANNE GELEIJNS, e-mail jeanne.geleijns@ziggo.nl



■ AVE-middag op woensdag 18 september 2024

U bent welkom op de AVE-middag (AVE = Aandacht Voor Elkaar) van woensdag 18 september a.s. We beginnen deze keer om **13.00 uur** want u kunt genieten van verschillende koude schotels. Als u wilt komen, graag even aanmelden bij Hans en Nelly Bonis (tel. 013-5343504) of bij Jeanet Vermeulen (tel. 06 39545266).

JEANET VERMEULEN

■ GroeneKerken: verschillende activiteiten

*Fietstocht, Fiets mee!

Op zondag 15 september gaan we vanaf 12.30 uur samen met de fiets op pad naar een moskee, kerk en synagoge en hebben aandacht voor hun groene aanwezigheid in onze stad.

Planning:

12.30 uur verzamelen bij de Turkse moskee aan de Wandelboslaan 2. Er zullen bloemen worden gepland en koranverzen worden uitgedeeld.

14.00 uur: Rondleiding in de Goirkese kerk, Goirkesestraat 68. Er zullen mensen aanwezig zijn van de Heemkundekring.

15.30 uur: rondleiding in de synagoge, Willem II straat 20. We bekijken de onopvallende Davidsterren in de Helga Deen tuin.

17.00 uur: Gebed en lezing in de moskee, om 18.00 uur sluiten we af met een maaltijd/hapjes.

Info: devosatie@gmail.com

ATIE DE VOS

*World Cleanup Day, doe ook mee!

Doe mee met de World Cleanup Day op vrijdag 20 september, tussen 09.00 en 11.00 uur, vanuit de Opstandingskerk.

Wereldwijd wordt er op vrijdag 20 september afval geruimd om onze planeet weer een nieuw en schoon aangezicht te geven. Als werkers in de wijngaard (Matteus 20, 1-16) zullen we meedoen aan het scheppen van een nieuwe werkelijkheid: een schone stad voor ons allemaal.

Om 9 uur beginnen we met een kop koffie of thee, om half 10 beginnen we te werken. Wij zorgen voor alle benodigde materialen en we werken door tot 11 uur. Welkom om mee te doen!

Info: devosatie@gmail.com

ATIE DE VOS



■ Jaarthema 2024/2025 - Als nieuw! Leven in het licht van Gods koninkrijk

Het komende jaarthema van de Protestantse Kerk luidt: 'Als nieuw! Leven in het licht van Gods Koninkrijk'. Het daagt uit om verantwoordelijkheid te nemen voor de medemens en voor de schepping.

Centraal bij dit jaarthema staat de gelijkenis 'De werkers in de wijngaard' (Matteüs 20, 1-16). In deze gelijkenis is iets te proeven van de vreemdheid én het bevrijdende van het koninkrijk. Jezus zet alle menselijke verwachtingen op zijn kop. De arbeiders die pas laat op de dag zijn begonnen, ontvangen net zoveel loon als de arbeiders die de hele dag gewerkt hebben. Hun loon is geen loon naar werken maar genadeloon. Ondertussen klinkt in deze gelijkenis ook een uitnodiging: je kunt elk uur aanhaken bij het werk in de wijngaard. Als we ons richten op het hemelse licht dat nu al over onze werkelijkheid valt, scherpt dat het zicht op onze verantwoordelijkheid voor de medemens, voor de schepping, voor ons samenleven.



Uitleg bij de illustratie 'Als nieuw' van het jaarthema 2024/2025



- Het gouden hart en de kroon worden tegelijk vastgehouden. Waar hart en handen bij elkaar komen, gebeurt er iets.
- De handen (in gebed) reiken naar elkaar en geven zo het geloof handen en voeten.
- De witte lijn is een kroon, en tegelijkertijd een kring van mensen die met elkaar verbonden zijn, samen zingen, samen bidden.
- De schaduwlijn met gebogen hoofden: elkaar steunen in vreugde en verdriet.

■ Uitnodiging Open Middag op 28 september voor schilderijen van Martin Wagenvoorde

Op zaterdag 28 september is Martin van Wagenvoorde in de Opstandingskerk aanwezig om uitleg te geven over zijn schilderijen die nu in de Opstandingskerk te zien zijn. Hij heeft toegezegd ook nog nieuwe werken mee te nemen.

Tussen 14.00 en 16.30 uur bent u welkom. Komt u ook? Het is altijd gezellig met een doorlopende diapresentatie van alle schilderijen van Martin van Wagenvoorde, gemaakt door Alex. En er is koffie en thee met wat lekkers.

De kunstcommissie MARGRIET BLANKEN, ALEX BEEKMANS EN ANJA SEVERIJNEN

■ Theatervoorstelling *In Gods naam* van Bastiaan Ragas op 9 en 10 oktober 2024, theater Tiliander in Oisterwijk

In de De Leidraad van september 2024 kunt u lezen over de theatervoorstelling 'In Gods naam'. *'Hoe ga je in godsnaam met het leven om? In een tijd vol onzekerheden, onrust en verandering zoekt Bastiaan Ragas naar antwoorden in een eeuwenoud verhaal. In de voorstelling willen de makers de verhalen uit de Bijbel opnieuw in de breedte van de samenleving laten klinken'.*

Kaarten zijn zondag in de kerk verkrijgbaar bij Jeanet Vermeulen (06 39545266) tegen een gereduceerde prijs van € 15,75, inclusief consumptie. De theatervoorstelling wordt gespeeld op 9 en 10 oktober 2024 in theater Tiliander in Oisterwijk. De aanvang is 20.00 uur.

■ Koorinspiratiedag zaterdag 5 oktober 2024

Ervaar hoe mooi het is om met elkaar te zingen en ontdek verborgen schatten in de kerkmuziek. Ontdek ook jouw eigen schat aan zangtalent.



Zaterdag 5 oktober 2024 organiseert Stichting Zin in Zingen van 10.00 tot 16.30 uur de zevende editie van Koorinspiratiedag Tilburg in de Opstandingskerk (Professor Cobbenhagenlaan 8, hoek Waringinstraat). Het thema van de dag: "**Verborgene schatten**". Kerkkoren hebben een breed repertoire aan kerk- of geloofsliederen. Die liederen klinken vaak alleen in

de eigen kerk. Wij willen ze graag tijdens de Koorinspiratiedag met elkaar delen.

In de ochtend worden twee workshops gegeven waaruit deelnemers een keuze kunnen maken: **stemvorming** "Gezond zingen maakt repeteren fijner" o.l.v. Frank Hermans (zangdocent) en een **Ronde Tafelgesprek** "Belang en voortgang kerkmuziek" o.l.v. Robert van Aken (Deken-Pastoor van Tilburg) en Helga Janssens-Baan (kerkmusicus). Het middagprogramma wordt gevuld met samenzang. Hierin worden liederen rond het thema "Verborgene schatten" onder leiding van Evert van Merode (dirigent) en Harrie Swinkels (pianist) gezamenlijk geoefend en uitgevoerd. De dag wordt met een meditatieve viering o.l.v. pastor Peter Derks afgesloten. Gastheer Jan Glorius zal op enthousiaste wijze de deelnemers door het programma leiden.

Het is mogelijk om deel te nemen aan het gehele programma of te kiezen tussen workshops, samen zingen en meditatieve viering. Voor het ochtendprogramma wordt een bijdrage van € 10,00 gevraagd, het middagprogramma wordt **gratis** aangeboden.

Voor info en aanmelden: <https://koorinspiratiedag.nl/>

Hartelijke groet,
HELGA JANSSENS-BAAN, voorzitter Zin in Zingen

- **Ter inspiratie.** De kerkenraad wenst u een fijne nieuwe week. Deze keer met een bekend lied uit het *Liedboek zingen en bidden in huis en kerk: 'Aan, u, behoort, o Heer der heren'*

Lied 978: Aan u behoort, o Heer der heren

*Aan U behoort, o Heer der heren,
de aarde met haar wel en wee,
de steile bergen, koele meren,
het vaste land, de onzekere zee.
Van U getuigen dag en nacht.
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.*

*Gij roept het jonge leven wakker,
een tuin bloeit rond het open graf.
Er ruisen halmen op de akker
waar zich het zaad verloren gaf.
En vele korrels vormen saam
een kostbaar brood in uwe naam.*

*Gij hebt de bloemen op de velden
met koninklijke pracht bekleed.
De zorgeloze vogels melden
dat Gij uw schepping niet vergeet.
't Is alles een gelijkenis
van meer dan aards geheimenis.*

*Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.*

■ Agenda

Datum en aanvangstijd	Activiteit	Locatie, bijzonderheden
SEPTEMBER 2024		
Zondag 15 september 2025 12.30 uur	Fietsen langs kerk, moskee en synagoge, afsluiting en maaltijd in de moskee Zie bericht van de GroeneKerken in deze Nieuwsbrief	Verzamelen bij de Turkse moskee aan de Wandelboslaan 2
Woensdag 18 september 2024 10.00-11.30 uur	Koffiedrinken in de Gele Zaal 	Opstandingskerk, Prof. Cobbenhagenlaan 8
Woensdag 18 september 2024 Aanvang: 13.00 uur	AVE-bijeenkomst. U kunt genieten van diverse koude schotels.	Opstandingskerk, Prof. Cobbenhagenlaan 8
Woensdag 18 september 2024 20.00 uur	Repetitie van de cantorij met het oog op volgende diensten, voel u vrij een keer te komen meezingen.	Opstandingskerk, Prof. Cobbenhagenlaan 8
Donderdag 19 sept. 2024 18.30-19.15 uur	'Zingen voor Vrede', georganiseerd door de Raad van Kerken	Op de Heuvelring voor de Jozefkerk.

	Begeleiding: Helga Janssens-Baan en Peter Derks	
Donderdag 19 sept. 2024 Van 20.00 – 22.00 uur <u>Overige data:</u> Opstandingskerk: 3 oktober, 17 oktober en 7 november. PetrusenPauluskerk: maandag van 14 tot 16 uur op 7/10; 21/10 en 4/11 en 18/11	Start oecumenisch leerhuis 'zorg voor de aarde'. Het verhaal van de schepping is nog niet afgelopen! Wanneer u wilt meedoen, graag aanmelden bij devosatie@gmail.com Meer informatie in De Leidraad van september 2024	Opstandingskerk, Prof. Cobbenhagenlaan 8
Vrijdag 20 september 2024	World Clean Up Day. Verzamelen om 9 uur s morgens bij de Opstandingskerk, beginnen met koffie/thee. Afval ruimen tot 11 uur	Opstandingskerk, Prof. Cobbenhagenlaan 8
Zaterdag 28 september 2024 14.00-16.30 uur	Open Middag expositie ds. Martin Wagenvoorde	Opstandingskerk, Prof. Cobbenhagenlaan 8
Zondag 29 september 2024 Aanvang 18.30 uur Iedere laatste zondag van de maand	AVONDDienst georganiseerd vanuit de Stichting Missionair Project Midden-Brabant en Stadstuin Tilburg.	Opstandingskerk, Prof. Cobbenhagenlaan 8 In de Gele Zaal
OKTOBER 2024		
Woensdag 2 oktober en donderdag 3 oktober Woensdag: 19.00-22.00 uur Donderdag: 9.15-12.00 uur	Schilderen met Sjoukje Gniewyk. Aanmelden kan via sjoukje@portrettenmeer.com	Opstandingskerk, Prof. Cobbenhagenlaan 8 In de Gele Zaal
Zaterdag 5 oktober 2024 10.00-16.30 uur	Koorinspiratiedag in de Opstandingskerk Ochtend: workshops Middag: samenzang en afsluiting	Opstandingskerk, Prof. Cobbenhagenlaan 8
Maandag 14 oktober 2024 Inloop vanaf 14.45 uur	'Zingen in Zonnehof', zingen van 15.00-16.00 uur	Zonnehof, in de Salon, Prof. Gimbrèrelaan 22

KOPIJ voor de Nieuwsbrief inleveren: **uiterlijk vrijdagavond 18.00 uur**

Redactie Nieuwsbrief: nieuwsbrief@pkn-tilburg.nl

Kerkelijk Bureau: telefoon 06-23993302 of e-mail (kerkelijkbureau@pkn-tilburg.nl)

Predikant: ds. Sietske Blok. In verband met ziekte is ds. Blok afwezig en niet bereikbaar.

U kunt contact opnemen met de scriba, de voorzitter of met ouderling Theo van de Sanden-Bout. Hun contactgegevens staan hieronder.

Scriba: dhr. Rik de Jong. E-mail: scriba@pkn-tilburg.nl Tel. 06-13340494

Voorzitter: dhr. Wim de Kwaasteniet. E-mail: wdk@dekwaasteniet.nl. Tel. 06-2883 9727

Voor pastorale vragen kunt u contact opnemen met ouderling dhr. Theo van de Sanden-Bout (tel. 06-2292 9948)

Voor bijzondere vieringen als doop, uitvaart of huwelijk kunt u contact opnemen met met ouderling mevr. Nelly Bonis (telefoonnummer 013-5343504)

► Website <http://www.pkn-tilburg.nl>

► Facebook: PKN Tilburg of <https://www.facebook.com/pkntilburg>

▶ Instagram: [pkn_tilburg](#)

Rekeningnummer Protestantse gemeente te Tilburg e.o.: NL54 INGB 0003 7000 83

Rekeningnummer Diaconie: NL02 INGB 0003 4444 54