



Protestantse Gemeente
te Tilburg en omstreken



Jaarthema 2023-2024
'Ga mee'



Protestantse
Kerk

Nieuwsbrief Zondag 14 juli 2024

■ Viering van zondag 14 juli 2024.

Deze zondag lezen we in Marcus 6 hoe Jezus zijn leerlingen op weg stuurt, twee aan twee. Met alleen sandalen aan de voeten en een staf in de hand moeten ze op weg gaan. We zingen zondag een lied dat we ook gezongen hebben op Witte Donderdag, lied 998. Over vuile voeten die gewassen worden, en naar buiten gaan om boden van vrede te zijn. Welkom!

ds. SIETSKE BLOK

Aanvang van de viering: 9.30 uur.

Het adres van de Opstandingskerk is: Professor Cobbenhagenlaan 8, 5037 DC Tilburg.

Ook is de viering **online** te volgen via het YouTube-kanaal van de kerk door met de linkermuisknop op de tekst [deze link](#) te klikken.

Voorganger: ds. Sietske Blok

Ambtsdrager(s): Nelly Bonis en Jeanne Geleijns-Vink

Muzikale begeleiding: Helga Janssens-Baan

Collecten:

-Diaconie

Via bank: IBAN NL02 INGB 0003 4444 54

Van: Diaconale Raad v.d. Prot. Gemeente Tilburg en Goirle

Vermelding: 14 juli 2024, bestemd voor de diaconie

-Kerk

Via bank: IBAN NL35 INGB 0001 0806 49

van: PROTESTANTSE GEMEENTE TE TILBURG EO

Vermelding: collecte 14 juli 2024, bestemd voor onze protestantse gemeente

App Appostel

De Protestantse Gemeente Tilburg e.o. maakt gebruik van de App Appostel. Door deze te downloaden, kunt u ook via de App Appostel bijdragen aan de collecte.

De bloemengroeten in de dienst van **zondag 7 juli 2024** waren voor:

*Mevrouw I. Bontekoe, een bemoediging voor haar.

*Naomi Kollen, zij is geslaagd voor HBO ICT.

JEANNE GELEIJNS, e-mail jeanne.geleijns@ziggo.nl



■ Bericht van overlijden

Op zaterdag 6 juli jl. is overleden de heer Jan Koster, in de leeftijd van 81 jaar. De rouwkaart vermeldt dat zijn motto *Doe het juiste, vrees niet* was. Jan Koster was sinds 2017 lid van onze gemeente en toonde zich vanaf het eerste moment betrokken. Hij bezocht gemeenteleden in de sectie oud-Noord en hij was met regelmaat aanwezig op de koffieochtenden.

Op vrijdag 12 juli jl. hebben we in de Opstandingskerk afscheid van hem genomen, in een dienst die werd geleid door ds. Sietske Blok. Bij het verlaten van de kerk werd *The last post* gespeeld, dit was een wens van Jan Koster. Aansluitend is hij in besloten kring gecremeerd.

■ Bericht uit de kerkenraad: ds. Iris van Heul wordt als predikant met bijzondere opdracht aan onze gemeente verbonden

De kerkenraad is blij mee te kunnen delen dat ds. Iris van der Heul zich binnenkort aan onze gemeente wil verbinden als predikant met een bijzondere opdracht. In het dagelijks leven is Iris werkzaam als geestelijk verzorger bij Amaran. Zij is geen gemeentepredikant, maar wil op deze manier iets voor ons betekenen op het gebied van geestelijk en mentaal welzijn. Thema's die erg relevant zijn voor veel mensen! Iris zal 1 keer per jaar bij ons voorgaan in een zondagse dienst. In het verleden is ds. Axel Rooze op een vergelijkbare manier aan onze gemeente verbonden geweest. Het is de bedoeling dat Iris op 15 september door onze eigen predikant Sietske Blok wordt bevestigd als predikant met een bijzondere opdracht. Binnenkort zal Iris zich via de nieuwsbrief aan de gemeente voorstellen.

RIK DE JONG, scriba

■ Bericht van ds. Sietske Blok

*Geloven onder de Regenboog

Op maandagavond 15 juli 19.30 uur wordt er in de Lukaskerk (Lage Witsiebaan 91) gekeken naar de uitzending 'Geloven onder de Regenboog' die KRO-NCRV uitzond op 23 oktober 2023. Kruispunt maakte een rondgang en tekent de verhalen op van homoseksuele katholieken en vertegenwoordigers van de Kerk. Er is hoop volgens Vaticaankenner Hendro Munsterman: "Deze paus gelooft in een inclusieve kerk waar tweederangs katholieken niet bestaan". Na het bekijken van de uitzending is er ruimte voor gesprek over wat dit heeft opgeroepen.

*Roze viering op 22 juli om 11.30 uur

U heeft er al over kunnen lezen, zien en horen:

Op maandag 22 juli, 11.30 uur, vindt in onze Opstandingskerk een roze viering plaats. We sluiten daarbij aan bij de Roze Maandag van de Tilburgse Kermis. Het is een oecumenische viering waarmee we de verbondenheid van mensen met verschillende achtergronden willen versterken. We vieren vanuit het geloof in onze ene liefdevolle God die van ieder mens onvoorwaardelijk houdt.

Kom gewoon zoals je bent.

Voorgangers zijn ds. Sietske Blok en pastoraal werker Peter Derks. Hartelijk welkom!

De roze werkgroep: THEO VAN DE SANDEN-BOUT, ANNETTE HEINERMAN, JELLE VAN BINSBERGEN, MAURITS BIJMAN, DIEUDONNÉE JETTEN, SABRINA HOEVER, PASTORAAL WERKER PETER DERKS, DS. SIETSKES BLOK.

*Nieuwe poster gemaakt

Om als gemeente meer zichtbaar te zijn naar buiten is er een poster met informatie voor een van onze ramen gehangen. Sjoukje Gniewyk heeft deze vormgegeven. Een schilderij van haar hand van de cantorij heeft er een mooie plaats op gekregen.

Een afbeelding van de poster staat op de volgende pagina.

*Wilt u mij graag spreken?

Van harte welkom! Neem contact met mij op, dan maken we een afspraak.

Hartelijke groet, ds. SIETSKES BLOK



Welkom

Wij zijn een protestantse gemeente. We komen samen in dit huis rondom de verhalen uit de Bijbel. We willen een gastvrije en hartelijke plek zijn voor ieder die gemeenschap zoekt.

KERKDIENTST 9:30 UUR

Elke zondagochtend om 9:30 is er een dienst. Iedereen is van harte welkom. We zingen, lezen, en bidden met elkaar.

KOFFIEOCHTEND

Elke woensdagochtend om 10:00 bent u welkom voor koffie en ontmoeting.

PREDIKANT



Ds. Sietske Blok
dssietskeblok@gmail.com



Verhuurgebouw: kerkelijkbureau@pkn-tilburg.nl

Meer informatie: www.pkn-tilburg.nl

■ **AVE-middag (Aandacht Voor Elkaar) op woensdag 17 juli 2024, 13.30 uur**

Op woensdag 17 juli is er weer een gezellige AVE-middag.

Dit keer wordt het een fruitige middag met ook een quiz. Iedereen is van harte welkom.

Heb je vervoer nodig, dan mag je bellen naar Ria de Waard 013-4552513 of Hans Bonis 013-5343504.

Het AVE-team NELLY, JEANET, RIA, HANNIE, CISSY EN RIA

■ **Vraag: welke kleur wordt het?**

In de kerkraad is besloten om de **pilaren in de kerkzaal** te verven. Maar welke kleur wordt het?

Ron van de Ven heeft twee kleuren geadviseerd.

Hans Bonis en Chris Meijer hebben alvast twee pilaren geschilderd: één pilaar met de ene kleur en één pilaar met de andere kleur, zie de foto hiernaast.



Vorige week hebt u kunnen lezen en horen over de nieuwe kleuren van de pilaren in de kerk.

Twee pilaren zijn inmiddels al geschilderd in verschillende kleuren zodat we goed kunnen zien wat de kleuren doen. Uiteindelijk zullen alle pilaren geschilderd worden. Taakgroep Eredienst en de kerkenraad horen graag uw mening over de kleuren en welke kleur uw voorkeur heeft. U kunt dit laten weten via de scriba (scriba@pkn-tilburg.nl).

Binnenkort zal er dan een definitief besluit genomen worden.

RIK DE JONG, scriba

■ **Ter inspiratie.** De kerkenraad wenst u een fijne nieuwe week. Deze keer met de tekst van het eerste en vierde couplet van Lied 1014 uit het *Liedboek zingen en bidden in huis en kerk*.

Geef vrede door van hand tot hand,
je moet die schat bewaren;
bescherm haar als een tere vlam,
behoed haar voor gevaren.

De sterke, zachte hand zij dank,
die meer dan troost kan geven:
als woorden stokken, spreekt de hand
in vriendschap, steun en zegen.



■ **Agenda**

Datum en aanvangstijd	Activiteit	Locatie, bijzonderheden
JULI 2024		
Maandag 15 juli 2024 19.30 uur	Kijken naar de Kruispunt-uitzending 'Geloven onder de Regenboog' (van 23 okt 2023) en bespreken wat deze uitzending bij ieder heeft opgeroepen. Een voorbereiding op de roze viering.	Lucaskerk, Lage Witsiebaan 91, Tilburg
Woensdag 17 juli 2024 10.00-11.30 uur	Koffiedrinken in de Gele Zaal 	Opstandingskerk, Prof. Cobbenhagenlaan 8
Maandag 22 juli 2024 11.30 uur	'Roze viering', een oecumenische viering. Meer informatie op de homepage van de website www.pkn-tilburg.nl	Opstandingskerk, Prof. Cobbenhagenlaan 8

AUGUSTUS 2024		
Maandag 12 augustus 2024 Inloop vanaf 14.45 uur	'Zingen in Zonnehof', zingen van 15.00-16.00 uur	Zonnehof, in de Salon, Prof. Gimbrèrelaan 22

KOPIJ voor de Nieuwsbrief inleveren: **uiterlijk vrijdagavond 18.00 uur**

Redactie Nieuwsbrief: nieuwsbrief@pkn-tilburg.nl

Kerkelijk Bureau: telefoon 06-23993302 of e-mail (kerkelijkbureau@pkn-tilburg.nl)

Predikant: ds. Sietske Blok. E-mail: dssietskeblok@gmail.com of per telefoon 06-1953 2015

Vrije dag: maandag.

Scriba: dhr. Rik de Jong. E-mail: scriba@pkn-tilburg.nl Tel. 06-13340494

Voorzitter: dhr. Wim de Kwaasteniet. E-mail: wdk@dekwaasteniet.nl. Tel. 06-2883 9727

Voor pastorale vragen kunt u contact opnemen met ds. Sietske Blok of ouderling dhr. Theo van de Sanden-Bout (tel. 06-2292 9948)

Voor bijzondere vieringen als doop, uitvaart of huwelijk kunt u contact opnemen met ds. Sietske Blok of met ouderling mevr. Nelly Bonis (telefoonnummer 013-5343504)

- ▶ Website <http://www.pkn-tilburg.nl>
- ▶ Facebook: PKN Tilburg of <https://www.facebook.com/pkntilburg>
- ▶ Instagram: pkn_tilburg

Rekeningnummer Protestantse gemeente te Tilburg e.o.: NL54 INGB 0003 7000 83

Rekeningnummer Diaconie: NL02 INGB 0003 4444 54