

Orde van Dienst zoals in gebruik in de Opstandingskerk Tilburg

Koor en combo Laudate Dominum zingen:

1. Nada te turbe
2. Christmastime
3. Votum en Groet
4. Wat ik gewild heb (octet)
5. Profetie van Jesaja
6. Je laisse à tes pieds
7. Voorbedelied
8. Once upon a december
9. Ik wens jou
10. Hallelujah Amen

Orgelspel

Vooraf door koor: 'Nada te turbe' en 'Christmastime' en 'Wij hebben een sterke stad' (lied van de maand 175: 1,4)

Welkom en mededelingen (door de ouderling van dienst)

Gedachtenis: lied 247: 1,4

Vorbereiding

Stilte voor persoonlijke inkeer

de voorganger wordt opgeleid door de ouderling; de gemeente gaat staan

Aanvangslied (gemeente staat): 'Verwacht de komst des Heren' (lied 439: 1,4)

onze hulp + groet (gemeente staat) door koor: 'Votum en Groet' (Sela)

Solisten

Onze hulp en onze verwachting
is van God, onze Heer.
Hij die alles maakte,
laat niet los wat Hij begon.

Koor

Genade en vrede
van God, de Vader;
door Jezus, zijn Zoon, Immanuël.
Hij woont met zijn Geest in ons.
Halleluja, halleluja, amen!

Solisten

Onze hulp en onze verwachting
is van God, onze Heer.
Hij die alles maakte,
laat niet los wat Hij begon.

Koor

Genade en vrede

van God, de Vader;
door Jezus, zijn Zoon, Immanuël.
Hij woont met zijn Geest in ons.

Gemeente

Halleluja, halleluja, amen!

(gemeente gaat zitten)

Themastelling: *Verwachting*

Octet koor en gemeente zingen: 'Wat ik gewild heb' (lied 962: 1^e keer octet, 2^e keer allen)

Kyriëgebed

Samenzang: 'Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen' (lied 442: 1,2)

De Schriften

Gebed bij de opening van de Schriften

Lied van de maand: 'Wij hebben een sterke stad' (lied van de maand 175: 1,4)

1^e Lezing: Jesaja 7: 10-17

10De HEER liet verder tegen Achaz zeggen: 11'Vraag om een teken van de HEER, uw God, hetzij uit de diepte van het dodenrijk hetzij uit de hoge hemel.' 12Maar Achaz antwoordde: 'Nee, ik zal geen teken vragen, ik zal de HEER niet op de proef stellen.' 13Toen antwoordde Jesaja: 'Luister, huis van David. Is het u niet genoeg mensen te tergen? Moet u nu ook mijn God tergen? 14Daarom zal de Heer zelf u een teken geven: de jonge vrouw is zwanger, zij zal spoedig een zoon baren en hem Immanuel noemen. 15Boter en honing zal hij eten, totdat hij in staat is om het kwade te verwerpen en het goede te kiezen. 16Want voordat de jongen in staat is om het kwade te verwerpen en het goede te kiezen, zal het land van de beide koningen die u zoveel angst inboezemen, geheel verlaten zijn. 17En voor u, uw volk en uw koningshuis zal de HEER een tijd laten aanbreken zoals men niet meer heeft meegemaakt sinds Efraïm zich van Juda afscheidde: de heerschappij van Assyrië.'

Lied: 'O kom, o kom, Immanuël' (gezing 125 (melodie lied 466): 1,2,5)

O kom, o kom, Immanuël,
verlos uw volk, uw Israël,
herstel het van ellende weer,
zodat het looft uw naam, o Heer!
Weest blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuël!

O kom, Gij wortel Isaï,
verlos ons van de tyrannie,
van alle goden dezer eeuw,
o Herder, sla de boze leeuw.
Weest blij, weest blij, o Israël.
Hij is nabij Immanuel.

O kom, die onze heerser zijt.
In wolk en vuur en majesteit.
O Adonai, die spreekt met macht.
Verbreek het duister van de nacht.

Weest blij, weest blij, o Israël.
Hij is nabij Immanuel.

Koor: 'Profetie van Jesaja'

2^e Lezing: Lucas 21: 25-31

25Dan zullen er tekenen zijn aan de zon en de maan en de sterren, en op aarde zullen de volken sidderen van angst voor het gebulder en het geweld van de zee; 26de mensen zullen bezwijken van angst om wat er met de wereld zal gebeuren, want de hemelse machten zullen wankelen. 27Maar dan zullen ze op een wolk de Mensenzoon zien komen, bekleed met macht en grote luister. 28Wanneer dat alles staat te gebeuren, richt je dan op en hef je hoofd, want jullie verlossing is nabij!

29Hij vertelde hun ook een gelijkenis: 'Kijk naar de vijgenboom en al de andere bomen. 30Als je ziet dat ze uitlopen, weet je dat de zomer in aantocht is. 31Zo moeten jullie ook weten, wanneer je die dingen ziet gebeuren, dat het koninkrijk van God nabij is.

Verkondiging

Muzikaal intermezzo door koor: 'Je laisse à tes pieds mes fardeaux' (Aan uw voeten leg ik mijn zorgen)

Lied: 'De Heer verschijnt te middernacht' (lied 751: 1,2,5)

Gebeden en gaven

Dankgebed, voorbeden en stil gebed, steeds afgesloten met: 'Voorbedelied' (Sela)

Heer, doe meer dan wij kunnen bidden.
Heer, doe meer dan wij kunnen denken.
Laat Uw kracht zien.
Laat Uw liefde merken.

kinderen komen terug uit de nevendienst

Inzameling gaven [mededeling diaken, collecte]

Koor zingt: 'Ik wens jou' en 'Halleluja Amen'

Slotlied: 'Ga met God en Hij zal met je zijn' (lied 416: 1,2,3,4)

Uitzending en Zegen

Gebruiksregels

1. Wij gebruiken het nieuwe Liedboek.
De commissie eredienst kiest steeds een 'Lied van de maand'.
2. Het kinderlied wordt geregeld door de leiding van de Kindernevendienst; de musici kennen het lied wel.
3. Na een kort gesprekje met de kinderen –verzorgd door de leiding van de kindernevendienst-, neemt de leiding de kinderen mee naar de kindernevendienst.
4. De dienstdoende ambtsdragers verzorgen in onze gemeente de lezingen: de diaken de 1^e lezing en de ouderling de 2^e lezing.
5. Het gebed bij de gaven wordt uitgesproken door de voorganger.
6. Het "Amen" wordt door de gemeente gezongen.

N.B. Wij presenteren de liturgie en de liederen met behulp van een beamerpresentatie

Voorstel voor gesproken Onze hulp:

Bemoediging en groet

v: Wij verwachten onze hulp van de Heer

g: die hemel en aarde gemaakt heeft.

v: Die trouw is tot in eeuwigheid

g: en niet laat varen het werk van zijn handen.

v: Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus

g: Amen.

Onze hulp

v Onze hulp is in de Naam van de Heer

a die hemel en aarde gemaakt heeft

Groet

v De genade en de vrede van de Heer met u allen

a. Zijn genade en vrede ook met u.