



# Nieuwsbrief

## Zondag 29 november 2020

### 1<sup>e</sup> Adventszondag

- Volgens de huidige coronamaatregelen kunnen maximaal 30 personen de kerkdienst in de Opstandingskerk bijwonen. U bent van harte welkom! Van te voren reserveren is niet nodig. **Aanvang 9.30u.**

Adressen:

-**prof. Cobbenhagenlaan 8** als je naar de kerk wilt en kunt komen;

-[www.pkn-tilburg.nl](http://www.pkn-tilburg.nl) als je online de viering wilt volgen.

- **Liturgie voor zondag 29 november 2020**

**Voorganger:** ds. Axel Rooze

**Muziek:** Wouter van der Meiden, vleugel.

Toos Wisselink, Gerard van Alewijk en Jessica & Serge Hagoort verzorgen vanuit onze gemeente de voorzang.

-Welkom en korte mededelingen vanuit de gemeente.

-Openingslied: Lied 8: 1 + 2

-Bemoediging en groet

-Lied 8: 4

-Inleiding op de dienst

-Gebed van verootmoediging

-Lied 441: 1 + 3

-Genadeverkondiging Romeinen 8:18-26

-Lied 441: 6 + 7

-Gebed om de heilige Geest

-Aandacht voor de kinderen (zie ook de informatie onder deze liturgie)

-Eerste lezing: Psalm 139:13-24

-Lied 139: 1 + 9

-Tweede lezing: Lukas 1:39-45

-Lied 157A: 1 + 2

-Preek

-Lied 340B

-Collecten

1. Diaconie, via [betaallink](#) (iDeal), of via IBAN NL02 INGB 0003 4444 54 (DIAGONALE RAAD VD PROT GEMEENTE TILBURG EN GOIRLE o.v.v. diaconale collecte)

2. Vieringen: via de [betaallink](#) (iDeal), of via IBAN NL54 INGB 0003 7000 83 (PROTESTANTSE GEMEENTE TE TILBURG EO o.v.v. vieringen)

-Gebeden, eventueel afgewisseld gezongen acclamatie lied 973: 1, 3 en 4

-Stil gebed

-Onze Vader

-Slotlied: Lied 447

-Zending en zegen

-Muziek

*Bij het aansteken van de kaarsen*

De eerste kaars

**Johannes 8:12**

Later sprak Jezus opnieuw tegen de mensen.  
Hij zei: 'Ik ben het licht voor de wereld.  
Als je mij volgt, leef je niet meer in het donker.  
Dan hoor je bij het licht dat leven geeft'.



● **Pastorale berichten.**

In de afgelopen week is de gezondheid van Annette van Stalduinen hard achteruit gegaan. Ze is nog nauwelijks aanspreekbaar. Gert en de kinderen staan om haar heen en zorgen voor haar. We bidden om Gods nabijheid in het steeds dichterbij komende afscheid.



Bart Heinen heeft na nieuwe gezondheidsklachten de schokkende diagnose gekregen dat behandeling niet meer mogelijk is. Hij, Corinne en de kinderen proberen hun weg te vinden in deze realiteit. We bidden om troost en nabijheid van God in de komende tijd.

ds. OTTO GREVINK

● **Informatie van de kindernevendienst: Bijlagen voor de kinderen**

Dit jaar gaat het in de weken voor Kerst over 'Dicht bij het licht'. Elke zondag lezen we een tekst over het licht. Vandaag lezen we uit Johannes 8:

*Jezus is bij het Loofhuttenfeest in Jeruzalem. Het feest waarbij de Israëlieten vieren hoe God als een licht voor hen uit ging tijdens de reis door de woestijn (dat lees je in Exodus 13:21-22). Jezus laat tijdens het feest steeds merken dat Hij bij God hoort en dat Hij door God naar de wereld gestuurd is – en dat vieren we over een paar weken ook met Kerst.*

Johannes 8:12-19 Jezus vertelt over zichzelf

Later sprak Jezus opnieuw tegen de mensen. Hij zei: 'Ik ben het licht voor de wereld. Als je mij volgt, leef je niet meer in het donker. Dan hoor je bij het licht dat leven geeft.' De farizeeën zeiden tegen hem: 'U zegt dat over uzelf. Maar waarom zou dat waar zijn?' Jezus antwoordde: 'Ik zeg dat inderdaad over mijzelf. En toch is het waar. Want ik weet waar ik vandaan kom en waar ik naartoe zal gaan. Maar jullie weten dat niet. Jullie veroordelen mij, omdat jullie denken als aardse mensen. Maar ik veroordeel niemand. En als ik oordeel, is mijn oordeel juist. Want ik oordeel samen met de Vader die mij gestuurd heeft. In jullie eigen wet staat dat een verklaring van twee getuigen geldig is. Dus wat ik zeg, is waar. Want ik zeg het, en de Vader die mij gestuurd heeft, zegt het ook.' De farizeeën vroegen: 'Waar is uw vader dan?' Jezus zei: 'Jullie kennen mij niet en jullie kennen mijn Vader niet. Want als jullie mij zouden kennen, dan zouden jullie ook mijn Vader kennen.'

**Werkblad 1: Licht licht; Jezus is het licht voor de wereld (4 – 8 jaar)**



Kleur de kleurplaat in, maar alleen met lichte kleuren.

Wat heb je nodig? Het werkblad en kleurpotloden met lichte kleuren  
Het werkblad is als bijlage aan deze Nieuwsbrief toegevoegd.

**Werkblad 2: Jezus vertelt ook over zichzelf (8 – 12 jaar)**



Jezus wil dat mensen Hem beter leren kennen. Jezus zegt zeven keer in het evangelie volgens Johannes: 'Ik ben ...'

Zoek op welke zeven dingen Jezus over zichzelf zegt en schrijf ze op.

Maak daarna een schilderij van het beeld van Jezus dat jij het mooiste vindt!  
Het werkblad is als bijlage aan deze Nieuwsbrief toegevoegd.



## Expeditie Lichtspoor



Ga aan de slag met de expeditiekaart. Kijk voor tekst en uitleg in het [ouderblad](#) of kijk op de website [www.pkn-tilburg.nl](http://www.pkn-tilburg.nl).

Wil je meedoen en heb je nog geen expeditiekaart? Stuur dan een mailtje naar [scriba@pkn-tilburg.nl](mailto:scriba@pkn-tilburg.nl) met je adres en dan sturen we de expeditiekaart z.s.m. naar je toe!



**De bloemen** uit de dienst van zondag 22 november zijn, met een hartelijke en bemoedigende groet van de gemeente, gebracht naar de heer Teun Vreeken -hij lag met gezondheidsklachten in het ziekenhuis- en naar mevrouw Jeanne Geleijns-Vink. Zij was ziek door het coronavirus maar is inmiddels hersteld.

### ● **Samen schilderen, coronaproof, met Sjoukje Gniewyk**

Voor degenen die willen ontmoeten en schilderen, zijn op zaterdag 5 december a.s. en 16 januari 2021 van 10-12u nog enkele (coronaproof) plaatsen vrij om aan te sluiten. Misschien is het wel een vriend(in), buurman of buurvrouw, die geïnteresseerd zou kunnen zijn

Behalve de aanschaf van materialen, zijn deze ochtenden kosteloos.

Het schildersonderwerp is afhankelijk van het thema.

Voor meer info:

[Sjoukje@portrettenmeer.com](mailto:Sjoukje@portrettenmeer.com)



### ● **Foto's van de Gedachtdienst van vorige week zondag.** De foto's zijn gemaakt door Alex Beekmans.



[Bij het noemen van de namen werd voor de overleden gemeenteleden een kaarsje aangestoken](#)



Er werd een grote Gedachteniskaars aangestoken voor de mensen die ons al eerder zijn overleden

- **Tot slot.** De kerkenraad wenst u een goede nieuwe week. Deze week met een gebed uit het boekje 'Help ons U te vinden, 101 nieuwe gebeden', uitgave van de Protestantse Kerk in Nederland, april 2014

Eeuwige God,  
U hebt ons liefde laten zien,  
wij danken U daarvoor.

U toont uw liefde aan ieder van ons.  
Wij putten uit de bron,  
wij raken er vol van,  
liefde stroomt over.

Wij geven uw liefde door,  
aan een ieder die op uw liefde wacht.  
Wij danken U.  
Amen.

**KOPIJ** voor de Nieuwsbrief inleveren: uiterlijk vrijdagavond 18.00 uur  
Redactie Nieuwsbrief: [nieuwsbr.ief@pkn-tilburg.nl](mailto:nieuwsbr.ief@pkn-tilburg.nl)  
Kerkelijk Bureau: telefoon 06-23993302 of e-mail ([kerkelijkbureau@pkn-tilburg.nl](mailto:kerkelijkbureau@pkn-tilburg.nl)).

Voor **uitvaarten** kunt u contact opnemen met mw. Cissy Mohr, via e-mail: [cissymohr@hotmail.com](mailto:cissymohr@hotmail.com) of telefonisch via telefoonnummer 06 44718287.

Ds. Otto Grevink is bereikbaar via e-mail: [o.grevink@pkn-tilburg.nl](mailto:o.grevink@pkn-tilburg.nl)  
of per telefoon 06-30565951.  
Werkdagen: maandag, donderdag, vrijdag (op andere dagen verminderd bereikbaar)

Voor **pastorale vragen** kunt u contact opnemen met mw. Cissy Mohr of met het Kerkelijk Bureau (gegevens zie hierboven)

- ▶ Website <http://www.pkn-tilburg.nl>
- ▶ <http://www.facebook.com/pkn.tilburg.opstandingskerk>

Rekeningnummer Protestantse gemeente te Tilburg e.o.: NL54 INGB 0003 7000 83  
Rekeningnummer Diaconie: NL02 INGB 0003 4444 54

Werkblad (4-8 jaar) - Licht licht  
**Jezus is het licht voor de wereld**



Werkblad (8-12 jaar) - Wie ben jij, wie is hij?  
**Jezus is het licht voor de wereld**



Weet jij welke zeven dingen Jezus over zichzelf zegt? Eén voorbeeld is al gegeven. Kun jij de andere zes ontdekken?



**Jezus zegt: Ik ben het licht voor de wereld (Johannes 8:12).**



**Jezus zegt:..... (Johannes 6:35).**



**Jezus zegt:..... (Johannes 11:25).**



**Jezus zegt:..... (Johannes 10:7).**



**Jezus zegt:..... (Johannes 15:1).**



**Jezus zegt:..... (Johannes 10:11).**



**Jezus zegt:..... (Johannes 14:6).**