



Nieuwsbrief

Zondag 22 november 2020

GEDACHTENISDIENST

In de Gedachtenisdienst van deze zondag gedenken we de gestorvenen van het afgelopen jaar. Er worden kaarsjes aangestoken voor de overleden gemeenteleden. Vanwege de coronamaatregelen verloopt de Gedachtenisdienst anders dan in eerdere jaren. U kunt op zaterdagmorgen 21 november -van 9.30 tot 13.00 uur- een bloem of bemoedigingskaartje afgeven in de Opstandingskerk. De bloemen zijn bestemd voor de nabestaanden en de kaartjes worden aan de bloemen gehangen. Ook kunt u nog per mail (cissymohr@hotmail.com) een naam doorgeven van iemand waar u een voorbede voor zou willen vragen. Dit kunt u ook doen op zondagmorgen bij de ouderling die u verwelkomt.

Namens taakgroep Pastoraat en taakgroep Eredienst,
HELGA BAAN, JESSICA HAGOORT, CISSY MOHR

- Volgens de huidige coronamaatregelen kunnen maximaal 30 personen de kerkdienst in de Opstandingskerk bijwonen. U bent van harte welkom! Van te voren reserveren is niet nodig. **Aanvang 9.30u.**

Adressen:

- prof. Cobbenhagenlaan 8 als je naar de kerk wilt en kunt komen;**
- www.pkn-tilburg.nl als je online de viering wilt volgen.

- **Liturgie voor zondag 22 november 2020**

Voorganger: mevrouw Cissy Mohr, m.m.v. de ouderlingen Hans van der Leun en Cor de Vries

Muziek: Helga Janssens-Baan, vleugel, Irene Bossier, viool en Cor Coppoolse, cello.

Jessica Hagoort, Serge Hagoort en Tine Bruin verzorgen vanuit onze gemeente de voorzang.



- Welkom en korte mededelingen vanuit de gemeente.
- Openingslied, Lied 886, voorzang, *Abba Vader*
- Bemoediging en groet
- Inleiding op de dienst d.m.v. kinderverhaal 'Waar is opa Jan?'
- Gebed
- Lezing: Psalm 121
- Lied, voorzang, Rest – Klankresten (Psalm 121: 4)
Klankresten van een onvoltooid verhaal.
Steenlettergrepen, sporen in woestijnzand.
Lichtwoorden, ooit ontvangen, maar van wie
Hij zal niet slapen, Israëls behoeder.

De mensen van voorbij

*De mensen van voorbij
wij noemen ze hier samen.
De mensen van voorbij
wij noemen ze bij namen.
Zo vlinderen zij binnen
in woorden en in zinnen
en zijn we even bij elkaar
aan 't eind van 't kerk'lijk jaar.*

*De mensen van voorbij
zij blijven met ons leven.
De mensen van voorbij
ze zijn met ons verweven
in liefde, in verhalen,
die wij zo graag herhalen,
in bloemengeuren, in een lied
dat op klinkt uit verdriet.*

*De mensen van voorbij
zij worden niet vergeten.
De mensen van voorbij
zijn in een ander weten.
Bij God mogen ze wonen,
daar waar geen pijn kan komen.
De mensen van voorbij
zijn in het licht, ... zijn vrij.*

Hanna Lam

*Uit 'Ik bewaar je', gedachten en woorden
bij rouw en verdriet. Protestantse Kerk in
Nederland, april 2015*

- Overweging
- Muziek
- Gedachtenis. **Samen gedenken, hier en waar u ook met ons meeleeft, één Gemeente.**
Steekt u thuis ook een lichtje aan?
- Lied 598 *Als alles duister is*
- Stil gebed
- Lied via <https://youtu.be/l7-6pzvYboM> Psalm 23 vrij
- Bloemengroet
- Collecten
- 1. Diaconie, via [betaalink](#) (iDeal), of via IBAN NL02 INGB 0003 4444 54 (DIAKONALE RAAD VD PROT GEMEENTE TILBURG EN GOIRLE o.v.v. diaconale collecte)
- 2. Vieringen: via de [betaalink](#) (iDeal), of via IBAN NL54 INGB 0003 7000 83 (PROTESTANTSE GEMEENTE TE TILBURG EO o.v.v. vieringen)
- Muziek tijdens de collecte: Berceuse – Op. 39 van R. Glière
- Gebeden
- Onze Vader
- Slotlied. Lied 416 *Ga met God*
- Zending en zegen
- Muziek



De bloemen uit de dienst van zondag 15 november zijn, met een hartelijke en bemoedigende groet van de gemeente, gebracht naar de heer en mevrouw van Dalsen – Heuvel, zij waren 61 jaar getrouwd . De 2^{de} bos bloemen was voor de heer A. Vogelaar, omdat hij ernstig ziek is geweest.

Bedankberichtjes:

- *Geacht kerkbestuur,
Mede namens mijn echtgenote dank ik U hartelijk voor de fleurige attentie die wij kregen ter gelegenheid van onze 61e huwelijksdag. Wij zijn dankbaar dat wij deze verbintenis na al die jaren nog mogen herdenken.
Met vriendelijke groet,
Jan van Dalsen*

- *Bedankt voor de mooie bloemen!
Op 18 oktober ben ik opgenomen met een hartinfarct.
Ik ben gedotterd en heb een stent gekregen.
Dinsdag 20 oktober ben ik weer thuis gekomen.
Daarna werd ik 3 november erg ziek en had het coronavirus.
Donderdag 19 november mag ik weer naar buiten gaan!
Vriendelijk groeten van Adri Vogelaar en mijn vrouw Tannie.*

- **In het ziekenhuis.** Mevrouw Riky van Alewijk is afgelopen dinsdag opgenomen in het ziekenhuis. Haar astma is verergerd en naar verwachting moet ze daar een weekje blijven. Haar man Gerard heeft gevraagd om dit berichtje in de Nieuwsbrief te plaatsen en gaf daarbij aan dat een kaartje ter bemoediging erg op prijs wordt gesteld. Het thuisadres van Riky en Gerard van Alewijk is: Griegstraat 641, 5011 HN Tilburg.
- **Actie 'Sinterklaas voor iedereen' geslaagd.** In de afgelopen week zijn er circa 250 pakjes bij de Voedselbank gebracht, bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 2 - 7 jaar. Ook was er voor elk kind een zakje met snoepgoed, zoals u op de foto's kunt zien.



Omdat we vanwege corona geen inpak-momenten in konden plannen hebben de cliënten van Siza alles voor ons ingepakt, volgens Mariska Kooistra met heel veel plezier. Er waren ook zakken met pepernoten en gedichtjes voor bij de pakjes. Eenmaal bij de Voedselbank aangekomen werden we met open armen ontvangen. Normaal gesproken wordt er vanuit andere bedrijven ook iets gedaan voor de kinderen met Sinterklaas maar dit jaar is de Opstandingskerk de enige organisatie die pakjes heeft verzorgd! Ze waren dus ontzettend blij dat we er waren. Doordat zoveel bedrijven dicht zijn, failliet, de handen op de knip houden, krijgt de Voedselbank sowieso veel minder aangeleverd.

Onze dank gaat uit naar Mariska Kooistra en de cliënten van Siza voor het verzorgen en inpakken. En ook dank aan de gemeente voor hun bijdrage aan de collectes voor 'Sint voor Iedereen'.

NIKKI IDEMA en HANS BONIS

■ **Boekje 'Bidden in tijden van afstand en verwachting' voor Advent**

Het boekje 'Van Allerzielen tot Kerstmis: bidden in tijden van afstand en verwachting' is nog steeds te bestellen via www.coronaviering.nl/boekje. U krijgt dan een inspirerend boekje met hoopvolle en bemoedigende woorden voor deze tijd, en u steunt de wereldwijde hulp, dichtbij en ver weg, in de nood van mensen door de coronapandemie.

■ **Tot slot.** De kerkenraad wenst u een goede nieuwe week. Deze week met de tekst van het lied 'Abba Vader'. Dit lied wordt gezongen in de Gedachtenisdienst van deze zondag

Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.

Abba, Vader, laat mij zijn,
slechts van U alleen,
dat mijn wil voor eeuwig zij,
d'Uwe en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer,
laat mij nimmer gaan,
Abba, Vader, laat mij zijn,
slechts van U alleen.

KOPIJ voor de Nieuwsbrief inleveren: uiterlijk vrijdagavond 18.00 uur

Redactie Nieuwsbrief: nieuwsbr.ief@pkn-tilburg.nl

Kerkelijk Bureau: telefoon 06-23993302 of e-mail (kerkelijkbureau@pkn-tilburg.nl).

Voor **uitvaarten** kunt u contact opnemen met mw. Cissy Mohr, via e-mail: cissymohr@hotmail.com of telefonisch via telefoonnummer 06 44718287.

Ds. Otto Grevink is bereikbaar via e-mail: o.grevink@pkn-tilburg.nl

of per telefoon 06-30565951.

Werkdagen: maandag, donderdag, vrijdag (op andere dagen verminderd bereikbaar)

Voor **pastorale vragen** kunt u contact opnemen met mw. Cissy Mohr of met het Kerkelijk Bureau (gegevens zie hierboven)

► Website <http://www.pkn-tilburg.nl>

► <http://www.facebook.com/pkn.tilburg.opstandingskerk>

Rekeningnummer Protestantse gemeente te Tilburg e.o.: NL54 INGB 0003 7000 83

Rekeningnummer Diaconie: NL02 INGB 0003 4444 54