

Volgende week verschijnt er geen Nieuwsbrief. In deze Nieuwsbrief vindt u daarom informatie voor de zondagen 15 en 22 september 2019

Nieuwsbrief

Zondag 15 september 2019

- Eredienst van zondag 15 september 2019

Voorganger: ds. Otto Grevink

Thema: een goed verhaal

Als gelovigen hebben we een goed verhaal te vertellen. Een verhaal dat het verschil maakt, dat kan troosten, moed kan geven, kan inspireren en dat in zoveel behoefte en verlangen kan voorzien. Wat is dat verhaal toch? En hoe kunnen we de schroom van ons af laten glijden om dat te delen? Hoe zou je er woorden voor kunnen vinden? Hoe kunnen we als gemeente weer met dat goede verhaal voor de dag komen. De cantorij zingt over de woorden van dat goede verhaal in bijzondere liederen, waarin wij mee kunnen zingen. Zo gaan we dit nieuwe seizoen op weg met die woorden. Waar ze ons heen leiden? Kom eens luisteren, wie weet word je gegrepen...

STARTZONDAG

Lezingen: psalm 121: 1-4 en Handelingen 8: 26-40

Muzikale begeleiding: Cantorij samen op Weg o.l.v. Helga Janssens-Baan. Met medewerking van Ad van den Nieuwenhuizen, op dwarsfluit.

De 1^e **collecte** is bestemd voor Kerk in Actie 'Bouw de kerk in Syrië weer op'.

Toelichting: Bijna 400.000 doden, 12 miljoen vluchtelingen en zo'n 14 miljoen mensen die in armoede leven. Dat is de trieste balans van acht jaar oorlog in Syrië. Nu het er langzaam maar zeker veiliger wordt, keren de inwoners terug en beginnen ze met het herstel van hun land. Voor Syrische christenen is hun kerk daarbij belangrijker dan hun huis. De kerk is het hart van de gemeenschap en juist die gemeenschap is een reden om terug te keren. Herstel van de kerk betekent herstel van de samenleving en hoop voor de toekomst. Daar helpen we graag aan mee! Samen zijn we de kerk in actie en steunen we christenen in Syrië bij het herstellen van hun kerk. Doet u mee? In de derde week van september organiseert Kerk in Actie een landelijke actieweek om mee te helpen aan het herstel van kerken in Syrië. Geef aan de collecte op 15 september of maak uw bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Zending september.

De 2^e **collecte** is bestemd voor het werk in onze gemeente.

Zondag 22 september 2019 (er zijn twee diensten)

- Eredienst zondag 22 september 2019. Opstandingskerk, 9.30 uur

Voorganger: ds. Marieke den Hartog

Muzikale begeleiding: Wouter van der Meiden

De 1^e **collecte** is bestemd voor het diaconale werk in onze gemeente

De 2^e **collecte** is bestemd voor het vredeswerk 'Vrede verbindt over grenzen'

Toelichting: De Protestantse Kerk, Kerk in Actie en PAX ondersteunen initiatieven voor vrede over landsgrenzen heen, maar ook over grenzen van cultuur en religie heen. Zo



werken in Colombia vrouwelijke leiders uit verschillende kerkgenootschappen samen aan vredesopbouw na een jarenlang gewapend conflict. In Nederland is er steun voor de Stichting Geloven in Samenleven, die lokaal werkt aan het verbinden van mensen van verschillende religies en het voorkomen van conflicten. In Kosovo ondersteunt PAX de lokale organisatie Gemeenschapsopbouw Mitrovica waarin Albanezen en Serviërs elkaar de hand weer reiken in training, scholing en gezamenlijke bedrijffjes.

Met uw bijdrage steunt u het vredeswerk van de Protestantse Kerk. Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. collecte Vredeswerk.

■ **Oecumenische dienst zondag 22 september in de Mariakerk aan de Schans in Tilburg Noord.**

De Protestantse Gemeente Tilburg e.o. houdt samen met de parochie Heikant Quirijnstok een oecumenische dienst met als thema : **Vrede verbindt over grenzen.**

De plaats van samenkomst is in de Mariakerk aan de Schans in Tilburg Noord en begint om **10.30 uur.**

De voorganger in deze dienst is onze gastpredikant Ds Corrie Terlouw, u allen welbekend.

We ontmoeten elkaar graag op **zondag 22 september.** Noteert u deze datum in uw agenda of op de kalender? Alvast bedankt!

KEES SOETERS

Plaats van samenkomst: **Opstandingskerk, aanvang 9.30 uur**

Adres: Prof. Cobbenhagenlaan 8 / hoek Waringinlaan, 5037 DC Tilburg



De twee boeketten bloemen uit de dienst van zondag 8 september zijn, met een hartelijke en bemoedigende groet van de gemeente, gebracht naar mevrouw Janke Post en naar mevrouw Rika Meijlink.

■ **Mededelingen van de kerkenraad:**

-Voorziening in pastoraat in de vacaturetijd: ds. Annemarie Hagoort

Ds. Annemarie Hagoort is bereid om één dag pastoraat te verzorgen in onze gemeente. Het contract met haar loopt vooralsnog tot 1 januari a.s. Ze is beschikbaar op donderdag, en bereikbaar op 013-5914776. Ze is niet beschikbaar voor uitvaarten. Daarvoor kan mevr. Cissy Mohr worden benaderd, of de kerkenraad, indien de familie toch een predikant wenst.

-Theo van de Sanden-Bout benoemd tot pastoraal ouderling

De kerkenraad is verheugd dat zij Theo van de Sanden-Bout heeft mogen benoemen tot pastoraal ouderling. De bevestiging zal D.V. plaatsvinden op 10 november. Bezwaren tegen deze benoeming kunnen tot 16 september worden ingediend bij onze scriba.

-Diakenen gezocht in drietal

De diaconie heeft opnieuw de noodklok geluid over het beperkte aantal diakenen (1) en het aantal vrijwilligers dat haar ondersteunt. De kerkenraad gaat opnieuw mensen benaderen met een andere aanpak: we zoeken niet individuele diakenen, maar een drietal. Dus wie gevraagd wordt of zich aanbiedt heeft de garantie dat er niet begonnen wordt voordat dit drietal compleet is. Zo kunnen ook onderlinge afspraken worden gemaakt als zij of misschien u niet zoveel tijd zouden hebben. We gaan door om samen met vrijwilligers onze ene diaken Jeanne Geleijns te ondersteunen, maar hopen op spoedige versterking. Iets voor u onder deze voorwaarde? Vele handen maken licht werk.

-Operatie Abje van Andel geslaagd

Op de gemeenteavond maakten we melding van de aanstaande heupoperatie van onze voorzitter, mevr. Abje van Andel. Inmiddels is bekend dat de operatie is geslaagd. Abje van Andel revalideert in het revalidatiecentrum in Waalwijk. Als u haar een kaartje wilt sturen, is dit het adres:

Mevr. Abje van Andel

Schakelring Revalidatie, kamer 412

Kasteellaan 2, 5141 BM Waalwijk

■ **Chaos op en rond de kerk vanaf 10 september a.s.**

Zoals we al eerder geschreven hebben gaan in de maand september de dakdekkers aan het werk om de hele dakbedekking van de kerk te vernieuwen. Die activiteiten zullen vanaf 10 september door de week merkbaar zijn. Bij goede weersomstandigheden zijn 3 personen druk bezig gedurende 4 weken dus tot de 1^e week van oktober. Om die werkzaamheden uit te voeren wordt een materiaalcontainer en een werkwagen geplaatst nabij de ingang van de kerk. Als zij aanwezig zijn mogen zij in de patio parkeren met hun 2 bestelbusjes. Natuurlijk hebben we wel afgesproken dat bij kerkactiviteiten (o.a. op vrijdag 13 september) er niet gewerkt mag worden.

Gelijktijdig is de gemeente Tilburg bezig met het straatwerk aan de zijkant van de kerk. Daarbij wordt de hele verharding weggenomen zodat de zijdeur van de kerk waardoor veel mensen binnen komen niet meer toegankelijk is. Ook deze activiteit neemt een aantal weken in beslag.

De kerk is gedurende deze periode alleen maar bereikbaar door de hoofdingang. Het spreekt voor zich dat in geval van een calamiteit en de kerk moet snel ontruimd worden alle nooduitgangen van binnen naar buiten gewoon open gaan.

Tenslotte zal er in de kerk ook aan het einde van de maand september het plafond hersteld en geschilderd worden zodat alles er weer netjes uitziet. De nu zichtbare lekkages onderstrepen het belang van de werkzaamheden op het dak.

Indien u problemen of hinder ondervindt om de kerk te bereiken laat het ons weten zodat we kunnen zoeken naar een oplossing.

Namens CvK, TRUUS LINKELS, KEES LAMPERT & ALEX BEEKMANS

■ **Nieuw adres Arie Risamasu.** Onlangs is Arie Risamasu verhuisd naar Wageningen. Voor degenen die niet in de gelegenheid waren om persoonlijk afscheid van hem te nemen, volgt hier zijn nieuwe adres. Arie Risamasu woont in verpleeghuis Rumah Kita waar veel aandacht is voor de erkenning en herkenning van de Indische en Molukse cultuur.

Dhr. Arie Risamasu
Verpleeghuis Rumah Kita
Plein 15 Augustus 1 – kamer 339
6708 AL Wageningen

■ **We gaan weer gezamenlijk bidden, wekelijks op donderdag om 20.00 uur.**

Na de zomerstop beginnen we weer met korte geloofsgesprekken en gezamenlijk gebeden. Nu vanaf een ander tijdstip, dat misschien beter past. We komen een weekje later dan eerder was aangekondigd, op donderdagavond 12 september om 20.00 uur, weer bij elkaar. U bent van harte welkom om met ons mee te doen.

Wij komen elke donderdagavond voor de bidstond samen van 20.00- 20.30 uur in de Blauwe Zaal van de Opstandingskerk.

ANTON DE NATRIS en WIM DE KWAASTENIET

■ **Drie bijeenkomsten in het RondeTafel huis**

Het betreft grenzeloze verhalen over ontmoetingen in de Bijbel waarin mensen grenzen over gaan om met elkaar in gesprek te komen.

We kunnen denken aan verhalen over Abraham en Lot, Mozes en zijn volk onderweg in de woestijn of Jozef en Maria die met hun kindje Jezus op de vlucht slaan naar Egypte.

De Bijbel staat vol met dit soort verhalen. U wordt uitgenodigd om deel te nemen aan drie gesprekken rondom dit thema: **Grenzeloze ontmoetingen.**

Deze avonden worden ingeleid door mevrouw Thea van Blitterswijk, pastor in de Mariakerk in Tilburg Noord en tevens directeur van het RondeTafelhuis.

De avonden vinden plaats in het RondeTafelhuis aan het Wagnerplein 4 in Tilburg

Data: 29 september, 17 oktober en 7 november.

Toegangsprijs: 5 euro inclusief koffie en thee

Aanmelden is nodig via: info@rondetafelhuis.nl

Voor nadere informatie kunt u op werkdagen 's morgens bellen naar: 013- 4553798

MEGGY VAN OUDENHOVEN

- Op vrijdagavond 13 september jl. werd het huwelijk van Carlijn Groeneveld en Marijn Romeijn ingezegend door ds. Otto Grevink. Bijgaand twee foto's van deze feestelijke viering; de foto's zijn gemaakt door Alex Beekmans.



- **Actie voor Moldavië: dienstenverkoop**

Heeft u een dienst te koop?

Op zaterdag 21 maart 2020 zullen in de middag diensten tegen **vaste** prijzen en op een ludieke wijze verkocht worden. De opbrengst hiervan zal naar ons gezamenlijk project Bethanië in Moldavië gaan.

Vanaf de startdienst zult u door ons actief benaderd worden met de vraag om een dienst aan te bieden.

Bij diensten kunt u denken aan:

- Rondleidingen, Fietstochten, Boottochten, Autotochten alles onder uw begeleiding.
- Workshops : Van kaarsen en gedichten maken , hout of textielbewerking, zangles of schrijven tot kaartlezen en navigatie met de smartphone.
- Presentaties / Lezingen
- Gebruik van vakantiewoning, auto, boot, fietsen etc.
- (Huis)concert, recital,
- Onderhoud tuin, huis, auto, fiets etc.
- Korte cursussen: Schaken, Fotografie, Reanimatie, stoppen met roken, Zen-medicatie
- Diner aan huis of Diner op locatie en alle vormen daartussen.
- Oppassen
- ??

Heeft u vragen of wilt u zich al opgeven, dan kunt u ons benaderen via barttraxsel@gmail.com

Houdt u de datum **zaterdagmiddag 21 maart 2020** alvast vrij in uw agenda.

De voorbereidingscommissie

CISSY MOHR, DIGNA CUSELL, HANS ZAAIJER, JOHN RODENBURG, GILBERT LEENE, MARIEKE TRAKSEL EN SANDRA VAN TRIET

■ Bericht van de Protestantse Gemeente Oisterwijk.

Komend seizoen willen wij met het **thema 'Duurzaam Geloven'** aan de slag gaan.

Wanneer is ons geloof duurzaam? Je kunt deze vraag op verschillende manieren belichten. Hoe houden mensen hun geloof in stand? Hoe komt het dat ze het verliezen en wat doen ze ervoor om het vast te houden en te vernieuwen? Op welke manier speelt de zorg voor de schepping een rol in ons geloof?

De taakgroep Vorming en Toerusting heeft hiertoe voor het komende seizoen een aantal bijeenkomsten en activiteiten gepland. Daarin komen verschillende aspecten rond duurzaamheid en geloven aan de orde. De eerste maanden is het programma als volgt:

1. Groen geloven

We beginnen op **dinsdagavond 24 september** in De Voorhof met een lezing/workshop van Marjolein Tiemens over *'Ecologische voetafdruk'*. De avond begint om 20.00 uur.

2. 'Brabants Bodem'

Wereldwijd vindt er een verarming van de bodem plaats met alle gevolgen van dien.

Er is een rechtstreeks verband met de klimaatcrisis waarin we dreigen terecht te komen.

In Noord Brabant is er een initiatief onder de naam 'Brabants bodem' dat zich richt op een nieuw perspectief voor het grondgebonden agrarisch midden- en kleinbedrijf.

Op **donderdagavond 7 november** zal Jan Baan, directeur van het Brabants Landschap en initiatiefnemer van dit project, hierover een lezing houden.

Plaats: De Voorhof. Aanvang : 20.00 uur.

U kunt zich opgeven via mailadres: voormingtoerusting@pkn-oisterwijk.nl

■ Tot slot. De kerkenraad wenst u een goede nieuwe week.

Deze week met een gebed voor de mensen in Syrië. Na acht jaar oorlog in Syrië is er nog steeds geen uitzicht op vrede. Er zijn nog altijd gebieden waar gebombardeerd of gevochten wordt. In andere gebieden is de oorlogsdreiging minder en wordt geprobeerd weer een leven op te bouwen. Voor veel van de 6,5 miljoen intern ontheemden rest niets beters dan terug te keren naar hun oorspronkelijke woonplaats. Zonder steun is de toekomst donker. Wij bidden voor hen:

Goede God,

We bidden voor de mensen in Syrië.

De oorlog daar heeft de levens van zoveel miljoenen mensen verwoest en op de kop gezet.



We bidden voor de mensen die nog altijd niet de bescherming hebben van een eigen huis, maar in tenten of zelf gefabriceerde woningen moeten leven, in Syrië zelf of in buurlanden Libanon, Jordanië en Turkije.

We bidden voor die mensen die proberen terug te keren naar Syrië, hoe moeizaam en onzeker ook.

Bescherm hen, God, en geef hoop voor de toekomst.

We bidden voor de kerken in Syrië die hulp bieden aan mensen die alles hebben verloren.

Geef christenen moed en wijsheid om daarin de juiste beslissingen te nemen.

Laat de Syrische kerken en hun gebouwen,

een plek van hoop mogen zijn temidden van de pijn en verdriet na jaren van oorlog.

God, U bent onze schuilplaats.

Amen

Meer informatie op: kerkinactie.nl/najaarscampagne

■ Overzicht activiteiten in de komende weken

Datum en aanvangstijd	Activiteit	Locatie, bijzonderheden
Woensdag 18 september 2019	Koffieochtend / inloopochtend 	Opstandingskerk, Prof. Cobbenhagenlaan 8
Donderdag 19 september 2019 20.00-20.30 uur	'Samen bidden', in de blauwe zaal	Opstandingskerk, Prof. Cobbenhagenlaan 8
Zondag 22 september 2019 Aanvang 10.30 uur	Oecumenische dienst in de Mariakerk. Voorgangers: een pastor van de Mariakerk en ds. Corrie Terlouw	Mariakerk, De Schans 121, 5011 EN Tilburg
Woensdag 25 sept. 2019	Koffieochtend / inloopochtend 	Opstandingskerk, Prof. Cobbenhagenlaan 8
Donderdag 26 sept. 2019 20.00-20.30 uur	'Samen bidden', in de blauwe zaal	Opstandingskerk, Prof. Cobbenhagenlaan 8
Donderdag 26 sept. 2019 (ook 17/10 en 7/11) Aanvang 20.00 uur	Drie bijeenkomsten over 'Grenzeloze Ontmoetingen in Bijbelse verhalen'. Toegangspreis € 5,-. Aanmelden via info@rondetafelhuis.nl	Ronde Tafelhuys, Wagnerplein 4, 5011 LP Tilburg
Vrijdag 27 september 2019 14.00-15.45 uur	Start gespreksgroep Ekklesia Informatie: segers.leon@online.nl	Opstandingskerk, Prof. Cobbenhagenlaan 8
Zaterdag 5 oktober 2019 De dag begint om 10.30 uur (inloop vanaf 10.00 uur) en eindigt om 16.15 uur.	Koorinspiratiedag in de Opstandingskerk	Opstandingskerk, Prof. Cobbenhagenlaan 8
Dinsdag 8 oktober 2019 Aanvang 14.30 uur	Najaarsviering van De Hazelaar Voorganger mw. Cissy Mohr	Dr. Eygenraamstraat 3 5042 SE Tilburg

KOPIJ voor de Nieuwsbrief inleveren: uiterlijk vrijdagavond 18.00 uur

Redactie Nieuwsbrief: nieuwsbrief@pkn-tilburg.nl

Kerkelijk Bureau: telefoon 013-5711906 of e-mail (kerkelijkbureau@pkn-tilburg.nl).

Tijdelijk: voor pastorale vragen kunt u contact opnemen het Kerkelijk Bureau (zie hierboven)

Voor **uitvaarten** kunt u contact opnemen met mw. Cissy Mohr, via e-mail: cissymohr@hotmail.com of telefonisch via tel. 06 44718287.

ds. Otto Grevink is bereikbaar via e-mail: o.grevink@pkn-tilburg.nl
of per telefoon 06-30565951 / 0416-349952

Werkdagen: maandag, donderdag, vrijdag (op andere dagen verminderd bereikbaar)

- ▶ Website <http://www.pkn-tilburg.nl>
- ▶ <http://www.facebook.com/pkn.tilburg.opstandingskerk>

Rekeningnummer Protestantse gemeente te Tilburg e.o.: IBAN NL54 INGB 0003 7000 83

Rekeningnummer Diaconie: IBAN NL02 INGB 0003 4444 54